

**Chi Phái 1997:
Tác nhân phi chính phủ làm công cụ đàn áp Đạo Cao Đài**



Trong 8 năm trời, các tín đồ Cao Đài phải lễ lạy trên lòng đường sau khi thánh thất của họ bị Chi Phái 1997 chiếm mất, ảnh chụp trước Thánh Thất Sài Gòn, ngày 16/11/2005

BPSOS, Đề Án Tự Do Tôn Giáo
Ngày __ tháng 5 năm 2018
Website: www.bpsos.org
Email: bpsos@bpsos.org

Bản Phúc Trình Về Chi Phái 1997

Tác nhân phi chính phủ với thành tích
đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng

Chính sách của Đảng Cộng Sản là kiểm soát các tôn giáo. Họ có nhiều cách để kiểm soát, từ việc cài người vào tổ chức của giáo hội có sẵn để khuynh loát, tạo ra các giáo hội mới nặng tính “quốc doanh” để lấn lướt và cô lập các giáo hội độc lập, và trong trường hợp của Giáo Hội Công Giáo kể cả dựng ra một tổ chức ngoài giáo hội nhưng lại có thể lực đối trọng với giáo hội. Tuy nhiên, Đạo Cao Đài là trường hợp duy nhất mà Đảng Cộng Sản đã dựng lên một tôn giáo mới với giáo hội riêng của nó, để rồi từng bước chiếm danh xưng, căn cước, cơ ngơi và tín đồ của tôn giáo Cao Đài. Nhiều người, kể cả các tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước, các người trong và ngoài nước nói chung, và quốc tế đã bị nhầm lẫn bởi chiêu kế này: họ định ninh rằng tôn giáo mới do Đảng Cộng Sản dựng lên là Đạo Cao Đài và tổ chức giáo hội của nó là Hội Thánh Đạo Cao Đài. Có nhiều tín đồ Cao Đài không hay là mình đã cải đạo khi họ đi theo tôn giáo mới, đó là tôn giáo Chi Phái Tây Ninh được Đảng Cộng Sản cho ra đời năm 1997.

Chi Phái 1997 này đã trở thành công cụ để Đảng và Nhà Nước ném đá giấu tay trong chính sách tiêu diệt Đạo Cao Đài và bách hại các tín đồ quyết tâm bảo vệ đạo. Trong ngôn ngữ quốc tế về nhân quyền, Chi Phái 1997 được gọi là tác nhân phi chính phủ (non-state actor), tương tự như tổ chức Quốc Gia Hồi Giáo (ISIS), Taliban ở Trung Đông; các phần tử Phật Giáo quá khích ở Miến Điện; hoặc Hội Cờ Đỏ ở Việt Nam.

Tài liệu này trình bày bản chất của tác nhân phi chính phủ Chi Phái 1997 và các hoạt động đàn áp tôn giáo của nó trong suốt 2 thập niên qua.

Chương 1. Lịch Sử Hình Thành Chi Phái 1997

Đạo Cao Đài, sáng lập năm 1926, được chính quyền Việt Nam Cộng Hoà công nhận tư cách pháp nhân năm 1965, với tầm hoạt động quốc gia và quốc tế và có cơ sở trung ương đặt tại Toà Thánh Tây Ninh. Sau khi cuộc chiến kết thúc và Đảng Cộng Sản nắm quyền lãnh đạo trên toàn đất nước Việt Nam, Đạo Cao Đài trở thành một mục tiêu để khống chế và đưa dần vào chỗ diệt vong. Đối với họ, Đạo Cao Đài là một tổ chức phản động:

“Sự ra đời của giáo phái Cao Đài có một quá trình chuẩn bị và đạo diễn của bọn thực dân Pháp, mà trực tiếp chỉ đạo là những tên tình báo Pháp Bomet, Latapie, thống đốc Nam kỳ LeFol. Ý đồ của Pháp dùng mê tín thần quyền (thuật chiêu hồn của Ngô Văn Chiêu chủ trương, sau này gọi là cơ bút) để ru ngủ hướng dân khỏi nông dân yêu nước đi vào con đường thủ tiêu đấu tranh cách mạng, đồng thời ngăn chặn ảnh hưởng của chủ nghĩa Cộng sản xâm nhập vào khối nông dân Việt Nam...”

“Năm 1965, có đạo diễn của CIA, tập đoàn lãnh đạo Cao Đài Tây Ninh lúc bấy giờ cho ra đời Ban Thế Đạo dưới hình thức một thánh giáo của Phạm Công Tắc đêm mùng 9 tháng 2 Quý Tỵ,

để tạo ra một cửa mở hợp pháp cho bọn tình báo, cảnh sát, nguy quân, nguy quyền, tư sản, trí thức phản động qua con đường này chui vào Đạo.” (Bản Án Cao Đài, ngày 20/07/1978)



Tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh đang được xây cất (nhiếp ảnh gia Walter Bosshard), nguồn: <http://tachcaphe.com/nhung-khung-anh-hiem-ve-dao-cao-dai-o-mien-nam-nam-1930/>

1.1. Bản án Cao Đài

Sau khi chiếm miền Nam, chế độ Cộng Sản không chấp nhận Đạo Cao Đài. Ngày 20 tháng 7, 1978, Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh công bố “bản án Cao Đài”, cáo buộc rằng Đạo Cao Đài là một tôn giáo phản động, chống đối chính quyền cách mạng:

“Đạo Cao Đài Tây Ninh ngày thành lập đến nay đã 52 năm. Trên nửa thế kỷ qua, một số tên trong những người cầm đầu giáo phái này không ngừng lợi dụng xương máu, mồ hôi, nước mắt của tín đồ, mà tuyệt đại bộ phận là nông dân và nhân dân lao động yêu nước, để làm hậu thuẫn chính trị phản động cho các đế quốc xâm lược nước ta qua thời kỳ lịch sử của dân tộc.”

Bản án kết luận:

“Vì vậy, tài sản, dinh thự, các cơ sở kinh doanh của Hội Thánh không phải là của riêng ai, mà là tài sản của đất nước đã rút chạy để lại, là của nhân dân lao động đóng góp. Nhân dân lao động cần phải quản lý sử dụng đầy mạnh sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, phải tước đoạt những phần tài sản của chức sắc do tham ô, ăn cắp, và dựa thế lực để quốc tạo ra.” Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2014/08/ban-cao-ai-ay-u.html#more>

Dựa theo đó, ngày 13 tháng 12, 1978 Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra quyết nghị giải tán cơ cấu hành chánh Đạo Cao Đài:

“Điều III: giải tán và nghiêm cấm hoạt động hệ thống tổ chức hành chính đạo từ trên đến cơ sở, xóa bỏ và nghiêm cấm cơ bút, chính quyền sẽ quản lý toàn bộ cơ sở vật chất mà đạo đang quản lý kinh doanh không thuộc chức năng tôn giáo để phục vụ cho lợi ích xã hội. Đồng thời cần chú ý vào tính chất tu hành, chính quyền sẽ quy định cụ thể số cơ sở để lại cho Đạo quản lý và số người trong từng cơ sở để chuyên lo việc tín ngưỡng.” Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/02/2534-quyet-nghi-13-12-1978-thi-hanh-ban.html>

Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh đã thực hiện quyết nghị này.

Hội Thánh Cao Đài phải ngưng hoạt động, trong đó có Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Trước khi ngưng hoạt động, Hội Thánh lập ra Hội Đồng Chứng Quản. Ông Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa, Quyền Chứng Quản Hiệp Thiên Đài là Chứng quản Hội Đồng Chứng Quản để liên lạc với tín đồ và đối phó với chính quyền.

Ngày 4 tháng 6 năm 1980, với Quyết Định Số 124, UBND Tây Ninh đưa tất cả đất đai và cơ ngơi của Đạo Cao Đài vào diện nhà nước quản lý. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2014/10/kinh-goi-ong-ao-thanh-that-tuy-phuoc_42.html#more

Chiêu kế của chính quyền khi ấy đối với Đạo Cao Đài là “khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong”. Năm 1997, họ đổi chiến lược, thay vì khoanh lại mà không tiêu diệt được, thì nay tạo ra một tổ chức mới thuộc một tôn giáo mới có hai từ “Cao Đài” trong tên, và nói rộng dần tầm hoạt động để đánh cắp hẳn căn cước của Đạo Cao Đài. Vì tên của tôn giáo mới này không cố định, chúng tôi gọi là Chi Phái 1997 cho tiện.

Ngày 26 tháng 11, 2015, cơ quan Hiệp Thiên Đài, cơ cấu tư pháp của Đạo Cao Đài, ra thông báo, khẳng định rằng Chi Phái 1997 là “bàng môn tả đạo”, không được Đạo Cao Đài công nhận dù chỉ trong tư cách một chi phái.

1.2. Kế “khoanh tròn để tiêu vong”

Hội Đồng Chứng Quản của Hội Thánh Cao Đài lập năm 1979 hoạt động cầm cự được một thời gian. Đến năm 1984 UBND Tây Ninh xóa sổ và thay thế nó bằng Hội Đồng Quản Lý.

Ngày 14 tháng 09, 1989 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh ra Quyết định 88 để xóa sổ Hội Đồng Quản Lý và thành lập Hội Đồng Chứng Quản. Tuy cùng tên, nhưng cơ cấu mới này rất khác với “Hội Đồng Chứng Quản” do Hội Thánh Cao Đài lập ra trước đó 10 năm; nó chỉ là một văn

phòng thường trực đặt dưới quyền vị Chương Quản Hiệp Thiên Đài, và vì vậy nên không có con dấu riêng. Còn Hội Đồng Chương Quản do Đảng Cộng Sản hình thành năm 1989 là cơ cấu tách biệt với Hội Thánh Cao Đài và được họ dùng để kiểm soát Hội Thánh Cao Đài; nhà nước đã cấp con dấu riêng cho Hội Đồng Chương Quản này. Link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/03/2575-chinh-quyen-ra-quyet-inh-thanh-lap.html>

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tây Ninh chỉ định Ông Hồ Ngọc Thơ làm Hội Trưởng, và Ông Nguyễn Thành Tám, Phó Hội Trưởng của Hội Đồng Chương Quản 1989. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh Ủy và UBND Tỉnh Tây Ninh, Hội Đồng Chương Quản mới này chỉ có tầm hoạt động quanh quanh trong phạm vi Toà Thánh Tây Ninh và huyện Hòa Thành, chứ không mang tính cách toàn đạo như Hội Đồng Chương Quản 1979. Link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2624-dau-lich-su-ao.html>

Ngày 14 tháng 11 năm 1992, Ban Bí Thư thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản Việt Nam ra Thông Báo Số 34-TB/TW, “Ý kiến của Ban Bí Thư về Chủ Trương Công Tác đối với Đạo Cao Đài”. Thông Báo cho thấy một bước chuyển về chiến lược, từ tiêu diệt chuyển sang cách ly: “Về tổ chức, không cho phép Đạo Cao Đài lập bộ máy hành chính như bộ máy hành chính nhà nước và không cho thống nhất các hệ phái Cao Đài toàn quốc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả hình thức ‘liên hiệp’...” Link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2642-thong-bao-34.html#more>

1.3. Đổi chiều kế

Giữa thập niên 1990, do sự chỉ trích ngày càng nặng nề của quốc tế, chính quyền cộng sản lần nữa đổi chiến lược: tạo ra một tôn giáo mới với một tổ chức hội thánh từng phục đảng và nhà nước để ăn trùm lên và kiểm soát toàn đạo Cao Đài.

Để thực hiện chiến lược mới, năm 1996 Tỉnh Ủy Tây Ninh của Đảng Cộng Sản gửi về trung ương bản Kế Hoạch 01, ngày 27 tháng 5, 1996. Bản kế hoạch này thừa nhận là chiến lược cũ, là “khoanh lại trong địa phương Tây Ninh, đến một lúc nào đó sẽ tiêu vong” đã thất bại, và đưa ra kế hoạch biến Hội Đồng Chương Quản 1989 thành một tôn giáo mới, mà chúng tôi gọi là Chi Phái 1997. Link: http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/02/2563-toan-van-ke-hoach-01_23.html#more

Ngày 29 tháng 5, 1996 Đảng Bộ Tỉnh Tây Ninh thành lập Ban Chỉ Đạo gồm các viên chức nhà nước để dựng lên một tôn giáo mới với những điều kiện:

- Xác định tôn giáo Cao đài Tây Ninh là một chi phái
- Không sử dụng cơ bút
- Bộ máy giáo hội 2 cấp

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2643-quyet-inh-42.html#more>

Ngày 30 tháng 9, 1996 Ban Dân Vận, thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản gửi thông báo mật, Số 319/TB.BDV, cho Mặt Trận Tổ Quốc, Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Bộ Nội Vụ chỉ thị: “Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng. Xây dựng, phát huy lực lượng cốt cán

và nhân tố tích cực phục vụ yêu cầu xây dựng cơ sở trước mắt và lâu dài” và “đề phòng và đấu tranh xử lý các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, chống phá của bọn xấu.”

Thông báo này xác định là phải bảo đảm rằng Hội Đồng Chương Quản 1989 và các chức sắc được tuyển chọn để lập hội thánh cho tôn giáo mới phải “nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước, đề họ xây dựng chủ trương, kế hoạch triển khai trong nội bộ Hội thánh.” Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2643-huong-dan-319.html#more>

Ông Trần Quang Cảnh, Giáo Hữu của Chi Phái 1997 và hiện là Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại, đã từng mô tả chiến lược mới này như sau:

“... kỳ thực bên trong là kế hoạch tiêu diệt Đạo Cao Đài bằng việc xoá bỏ cơ cấu tổ chức Đạo Cao Đài theo Pháp Chánh Truyền và Tân Luật, xoá bỏ cơ bút, đưa Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh thành một chi phái, chỉ đạo cho HĐCQ lập ‘Điều lệ cầu phong và cầu thăng’ mới để đưa các chức sắc do chánh quyền chọn... Đồng thời chính quyền CS còn lập Ban Chỉ Đạo để kiểm soát mọi hoạt động của Đạo Cao Đài.” (Thủ Đô Thời Báo, ngày 19/07/2000)

Những thành phần nhân sự được đảng và nhà nước tin cậy đưa vào Hội Đồng Chương Quản của tổ chức mới gồm có ít ra 3 người mà vào thời điểm ấy đều đang là uỷ viên Mặt Trận Tổ Quốc tỉnh Tây Ninh, thực thể đã ra “bản án Cao Đài” năm 1978 nhằm đưa Đạo Cao Đài đến tiêu vong:

- Ông Hồ Ngọc Thơ, Hội Trưởng Hội Đồng Chương Quản, là Phó Chủ Tịch Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 1994 – 1999), đồng thời cũng là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Tây Ninh. Link: <http://mattran.org.vn/home/gioithieumt/Danh%20sach-DH4.htm>
Link: <http://matrantoquoc.tayninh.gov.vn/uy-vien-ubmttqvn-tinh-cac-thoi-ky/>
- Ông Nguyễn Thành Tám, Phó Hội Trưởng thường trực Hội Đồng Chương Quản, là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V, nhiệm kỳ 1994 – 1999). Năm 1997, Ông Nguyễn Thành Tám là dân biểu Quốc Hội. Link: : <http://matrantoquoc.tayninh.gov.vn/uy-vien-ubmttqvn-tinh-cac-thoi-ky/>
Link: <http://dbqh.na.gov.vn/dbqh/ABC/T/type/0/Default.aspx>
- Bà Huỳnh Thị Nhìn, Ủy Viên Hội Đồng Chương Quản, cũng là Ủy Viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh (Khóa V nhiệm kỳ 1994 – 1999). Link: <http://matrantoquoc.tayninh.gov.vn/uy-vien-ubmttqvn-tinh-cac-thoi-ky/>

1.4. Cơ sở chính trị của Đảng Cộng Sản cài trong Chi Phái 1997

Qua Thông Tư Số 31 HD/DVTW, ngày 16 tháng 2 năm 1998, Ban Dân Vận của Đảng Cộng Sản chỉ thị Ban Dân Vận của các tỉnh, thành nơi có Đạo Cao Đài phải hình thành và phát triển “*lực lượng cốt cán và cơ sở chính trị trong các phái Cao Đài*”. Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2644-huong-dan-31.html#more>

Đó là kế xâm nhập vào mọi tầng cấp trong cơ cấu tổ chức của Chi Phái 1997 để dễ điều khiển và kiểm soát: *“Rà soát, lựa chọn và tập hợp lực lượng cốt cán, cơ sở chính trị và đảng viên (kể cả đảng viên cũ), tiến tới xây dựng thành những tổ cốt cán trực thuộc sự lãnh đạo của cấp uỷ... Chú ý chất lượng và coi trọng nguyên tắc bảo mật, chặt chẽ trong công tác cốt cán, nhất là cơ sở chính trị.”*

Cũng theo thông tư này, các tỉnh uỷ và thành uỷ nơi có Đạo Cao Đài phải trừ khử những thành phần không nhất trí với chủ trương của Đảng Cộng Sản: *“Phân loại, phân hoá số đối tượng tiêu cực trong chức sắc, chức việc, tín đồ của từng hệ phái ở từng địa phương.”*

Nói tóm lại, Đảng Cộng Sản quyết định thành lập Chi Phái 1997 như một công cụ để tiêu diệt Đạo Cao Đài sau khi nhận thấy chiêu kế “khoanh tròn cho đến khi tiêu vong” đã thất bại. Chiêu kế mới là thay thế Đạo Cao Đài cả phân xác lẫn phần hồn.

Chương 2. Tôn giáo mới, hội thánh mới

Ngày 9 tháng 5, 1997, với Quyết Định Số 10/QĐ/TGCP, Ban Tôn Giáo Chính Phủ công nhận tư cách pháp nhân của Chi Phái 1997, với tên chính thức là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh”, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh. Tên này cho thấy đây không phải là Đạo Cao Đài, và hội thánh mà họ lập ra không phải là Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2645-chi-phai-1997-dung-02-danh-hieu.html#more>

2.1. Khác về hiến chương

Trong bản hiến chương được công nhận năm 1965, Đạo Cao Đài có đủ hai Hội Thánh. Hiệp Thiên Đài lo về Lập Pháp (Điều 8) và Cửu Trùng Đài lo về Hành Pháp (Điều 9). Chi phái 1997 không có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài mà chỉ có chức sắc Hiệp Thiên Đài và chức sắc Cửu Trùng Đài; Hội Đồng Chưởng Quản, do người của nhà nước cài cắm, nắm toàn quyền, một mình một chợ. Ngay cả Ông Trần Quang Cảnh, chức sắc của Chi Phái 1997, cũng đã phải công nhận thực tế này: “*Hội Thánh không còn, HDCQ với sự chỉ đạo của chính quyền, trở thành ‘chủ nhân’ của hàng triệu tín đồ, với thành phần lãnh đạo không phải do tài năng đức độ mà là do sự trung thành với Đảng, với Mặt Trận Tổ Quốc.*” [Bản Tin Đại Đạo 5/75, trang 13-18]

Vì lẽ đó hiến chương của Chi Phái 1997 chính thức đặt tôn giáo dưới sự kiểm soát chặt chẽ của đảng và nhà nước:

Điều 31: ... Chức sắc, Chức việc và tín đồ nào có hoạt động vi phạm luật nước, làm phương hại đến đại đoàn kết dân tộc và hòa bình, độc lập, thống nhất tổ quốc thì sau khi nhà nước xử phạt theo Pháp luật, Hội Thánh sẽ xử lý nghiêm theo luật đạo.

Điều 32: Chức sắc, Chức việc nào bị mất quyền công dân thì đương nhiên bị mất tư cách Chức sắc, Chức việc. Khi được phục hồi quyền công dân thì sẽ được Hội Thánh xét cho phục hồi tư cách Chức sắc, Chức việc nếu có yêu cầu.

Những điều này hoàn toàn đi ngược lại với Đạo Luật Mậu Dần (1938), mà Điều 1, Khoản II, Mục 4 đã ghi: “*Những vị nào hết tâm vì Đạo mà phải chịu khổ hạnh, hoặc bị tù tội ngục hình, hoặc bị khổ sở tai họa, cũng đặng Hội Thánh cho dự vào sổ cầu phong, ngoài luật định 5 năm công nghiệp.*” Theo đó Hội Thánh Cao Đài 1926 chiếu cố khen thưởng phi thường cho những người đạo trung kiên bị cường quyền áp bức. Chi phái 1997 thì a tòng với cường quyền để trừng phạt những người nghĩa khí đứng lên bảo vệ nền đạo.

2.2. Khác biệt về danh xưng

Ra đời năm 1997 với danh xưng “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh”, gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh, năm 2007 Chi Phái 1997 đổi tên thành “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh)”, gọi tắt là Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh. Việc đặt mấy chữ “Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh” vào trong ngoặc để gây ngộ nhận rằng tên chỉ gồm phần “Đại Đạo Tam

Ký Phổ Độ” còn phần đuôi là giải thích thêm. Đây là bước nhập nhằng trong chiêu kế đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài.

Không những thế, họ cài chữ “Toà Thánh” vào giữa tên trước đây: “Cao Đài Tây Ninh” để ra vẻ rằng họ không còn là “Đạo Cao Đài Tây Ninh” mà là “Đạo Cao Đài” có hội thánh đặt ở Toà Thánh Tây Ninh. Sự thay đổi này phù hợp với chính sách của Thông Báo Số 34-TB/TW năm 1992, là nói rộng tầm vóc của Chi Phái 1997 ra toàn quốc, như khối ung thư lan ra khắp cơ thể của Đạo Cao Đài.

Về pháp lý, dù cố gắng nhập nhằng về tên cách mấy thì vẫn không thay được bản chất vì họ là một tổ chức chỉ mới hình thành năm 1997 với danh xưng, tín lý, luật đạo, cơ cấu tổ chức, nội quy khác với tổ chức Hội Thánh của Đạo Cao Đài.

2.3. Khác biệt về tín lý

Về tín lý, Đạo Cao Đài được hình thành trên niềm tin rằng, để cứu độ chúng sinh lần thứ 3, Thượng Đế (Đức Chí Tôn) làm chủ cả nền đạo thông qua cơ bút tại Cung Đạo Tòa Thánh Tây Ninh. Cơ bút thể hiện tín lý nền tảng của Đạo Cao Đài. Cơ bút là yếu tố quyết định việc thu nhận chức sắc, phong thưởng chức sắc, ban hành luật đạo, quyết định các nghi thức cúng tế, phẩm phục, kinh điển... Ngay cả việc thiết kế các cơ sở thờ tự cũng phải được thông qua cơ bút.

Cũng thể hiện tín lý này, Đạo Cao Đài 1926 có 3 Hội là Hội Nhơn Sanh, Hội Hội Thánh và Thượng Hội, lập nên Quyền vạn linh ngang bằng với quyền của Đức Chí Tôn tại thế. Trong Đạo Cao Đài, các Bàn Trị Sự cấu thành “Hội Thánh Em” để thay mặt Hội Thánh trung ương (còn được gọi là Hội Thánh Anh) hành đạo nơi địa phương. Khi Hội Thánh Anh bị uy hiếp hay bị xóa bỏ thì Hội Thánh Em phải lo khôi phục. Không có Bàn Trị Sự thì Pháp Chánh Truyền của Đạo Cao Đài không được thể hiện ở phần hạ tầng; điều hay và nét đẹp của đạo là do Hội Thánh Em đem đến tận tay nhơn sanh. Trong khi đó, Chi Phái Tây Ninh 1997 không có Thượng Hội nên cũng không có Quyền vạn linh. Chi Phái Tây Ninh 1997 cũng không có Bàn Trị Sự.

Ứng dụng vào việc cầu phong, chức sắc của Đạo Cao Đài thì phải được thiên phong. Nghĩa là sau khi 3 Hội lập quyền vạn linh tuyển chọn và thông qua thì phải dâng danh sách lên cho Đức Chí Tôn hay Đức Lý Giáo Tông quyết định bằng cơ bút do Hiệp Thiên Đài phò cơ tại Cung Đạo để chấm phái (Thái, Thượng, Ngọc) tương ứng với Phật, Tiên và Nho. Trong khi đó, chức sắc của Chi Phái Tây Ninh 1997 là phạm phong, còn gọi là “banh phong”. Nghĩa là chi phái chỉ có 2 Hội chọn xong thì dùng 6 trái banh sơn 3 màu vàng, xanh, đỏ để bắt banh chọn phái cho các chức sắc. Như vậy, mọi chức sắc của Chi Phái Tây Ninh 1997 đều không đủ tiêu chuẩn chức sắc theo Đạo Cao Đài.

Ngày 26 tháng 11, 2015, cơ quan Hiệp Thiên Đài đã ra thông báo, có phần phán quyết về Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái 1997: *“Hành vi của Đầu Huỳnh Đạo Sư Phạm Phong Thượng Tám Thanh là nghịch Thiên, phạm Pháp không phải là chức sắc Thiên Phong của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh nên chúng tôi gọi theo Thế danh Nguyễn Thành Tám không gọi Thánh danh Đầu Sư Thượng Tám Thanh...”*

Ông Nguyễn Thành Tám thì không qua thủ tục “banh phong” mà là tự phong, theo nguồn tin của Ông Trần Quang Cảnh, chức sắc của Chi Phái 1997:

“Giáo Sư Thượng Tám Thanh được sự chấp thuận của Ban Tôn Giáo Chính Phủ do Công văn số 584/TGCP.V3 ngày 15-11-99, đã ký Đạo lệnh số 01/74 HĐCQĐL ngày 19/11/99, tự thăng nhiệm mình làm Hội Trưởng Hội Đồng Chương Quán. Bốn ngày sau đó, ngày 23/11/99, Giáo Sư Thượng Tám Thanh đã chủ tọa phiên họp ở Đền Thánh, với sự hiện diện của 8 viên chức chính quyền trung ương và địa phương, để xét duyệt và chấp thuận danh sách Chức Sắc và Chức Việc xin cầu phong, cầu thăng. Tổng cộng danh sách này có 317 vị xin ‘Cầu thăng’ và 1192 vị xin ‘Cầu phong’... Giáo Sư Thượng Tám Thanh được thăng Phối Sư.” (Bản Tin Đại Đạo 5/75, trang 13)

2.4. Khác biệt về luật đạo

Theo Hiến Chương 1965 của Đạo Cao Đài có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Hội Thánh Hiệp Thiên Đài là cơ quan lập pháp của Đạo, là nơi để thông công cùng Đức Thượng Đế và các Đấng Thiêng Liêng bằng Cơ bút. Chức sắc Hiệp Thiên Đài phò loan để tiếp các Thánh ngôn và Luật Pháp Đạo của các Đấng Thiêng Liêng giảng dạy. Còn Hội Thánh Cửu Trùng Đài là cơ quan hành pháp của Đạo.

Trong khi đó, Chi Phái 1997 không có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài, không có Hội Thánh Cửu Trùng Đài. Họ cho phép một số chức sắc Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài lui tới tại văn phòng Hiệp Thiên Đài nhưng không được phép hành đạo. Còn quyền lực nằm trong tay của Hội Đồng Chương Quán mà nhân sự do Đảng Cộng Sản chỉ định.

Và các nhân sự này, do Đảng Cộng Sản chỉ định, đã vi phạm Điều III, Mục 7 trong Đạo Luật Mậu Dân (1938): *“Nếu như một ai còn đương quyền Đòi mà muốn vào hàng phẩm Chức Việc, thì phải từ bỏ quyền Đòi để trọn tâm lo tròn trách nhiệm Đạo.”* Trước đây, Ông Giáo Hữu Ngọc Lương Thanh (thế danh Nguyễn Hữu Lương) của Đạo Cao Đài đã phải trả phẩm Giáo Hữu cho Hội Thánh trước khi ra ứng cử Thượng Nghị Sĩ (lập hiến) thời Đệ Nhị Cộng Hòa.

Thế nhưng những người chủ chốt nắm Hội Đồng Chương Quán của Chi Phái 1997 lại đồng thời là thành viên của Mặt Trận Tổ Quốc – một tổ chức trực thuộc Đảng Cộng Sản – ở cấp tỉnh hay cấp trung ương, và ông Nguyễn Thành Tám lại còn là đại biểu Quốc Hội. Link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2015/12/859-thong-bao-chuc-sac-h-t-26112015.html>

Khi khác biệt về danh xưng, tín lý và luật đạo thì đó là hai tôn giáo khác nhau. Tôn giáo Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ được thành lập năm 1926 bằng ý muốn của Đức Chí Tôn. Còn tôn giáo Chi Phái Tây Ninh được hình thành năm 1997 theo Kế Hoạch 01, ngày 27 tháng 5, 1996 của Tỉnh Ủy Tây Ninh của Đảng Cộng Sản.

2.5. Khác biệt về cơ cấu tổ chức và về nội quy

Về tổ chức, cơ cấu của Đạo Cao Đài có 5 cấp (trung ương, trấn đạo, châu đạo, tộc đạo và hương đạo). Hội Thánh Cao Đài trực tiếp cầm quyền hành chánh tôn giáo. Chức sắc hành đạo địa phương là đại diện cho Hội Thánh. Ở cấp địa phương thì các Bàn Trị Sự là cơ quan hành đạo

trong thôn xã gồm những chức việc: Chánh Trị Sự, Phó Trị Sự và Thông Sự. Bàn Trị Sự có nhiệm vụ giúp đỡ các sinh hoạt của Đạo và săn sóc các Đạo hữu như anh, chị lớn trong gia tộc. Các Bàn Trị Sự cấu thành Hội Thánh Em. Khi Hội Thánh Anh bị uy hiếp hay bị xóa bỏ thì Hội Thánh Em phải lo khôi phục, giống như cái cây bị đốn thì lập tức có các nhánh mọc lên để thành cây mới. Bàn Trị Sự thể hiện tính dân chủ của Đạo Cao Đài.

Cơ cấu tổ chức của Chi Phái 1997 chỉ có 2 cấp, trung ương và cơ sở. Đó là theo chỉ thị của Ban Chỉ Đạo thuộc Tỉnh Ủy Tây Ninh. Trong cơ cấu 2 cấp này, Hội Đồng Chương Quản, mà nhân sự là người của đảng và nhà nước chỉ định, nắm toàn quyền hành chánh của Hội Thánh. Chi Phái 1997 không có Hội Thánh Hiệp Thiên Đài và Hội Thánh Cửu Trùng Đài mà chỉ có chức sắc Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài. Ở cấp cơ sở, Chi Phái 1997 huỷ bỏ các “Bàn Trị Sự” vì đảng và nhà nước Cộng sản không chấp nhận cho người dân tự tổ chức lại với nhau, vì đó là mầm mống dân chủ.

Trong Đạo Cao Đài thì Tòa Thánh Tây Ninh đóng vai trò “trung ương” đối với các chi phái. Trong khi đó, Chi Phái Tây Ninh 1997 dù chiếm ngự Tòa Thánh Tây Ninh vẫn không thể xác định tư cách trung ương đối với các chi phái Cao Đài khác.

Về nội quy, tất cả nhân sự hành đạo của Đạo Cao Đài đều phải mặc đạo phục theo qui định. Chi Phái Tây Ninh 1997 lập ra Ban Trật Tự Nội Ô mặc thường phục là vi phạm nội quy của Đạo Cao Đài. Họ là lực lượng do nhà nước cài vào. Trên thực tế chính họ dùng bạo lực để trấn áp người theo Đạo Cao Đài.

Khi thời điểm thành lập, ngày được công nhận tư cách pháp nhân, rồi nội quy và cơ cấu tổ chức đều khác nhau thì rõ ràng đó là 2 tổ chức khác nhau.

Chương 3. Kế hoạch đánh cắp căn cước

Trên nguyên tắc, hai tổ chức khác nhau thì mỗi bên sinh hoạt riêng, tôn trọng lẫn nhau. Đảng này Chi Phái 1997 đã chiếm lĩnh Toà Thánh Tây Ninh và các cơ ngơi của Đạo Cao Đài, và rồi tự giới thiệu với tín đồ, với quần chúng và với quốc tế rằng mình là Đạo Cao Đài. Trong các văn thư, giấy tờ, tài liệu, trang web, chương trình truyền hình... họ đều dùng danh hiệu Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ.

3.1. Lập lòe danh xưng

Khi được Đảng Cộng Sản cho thành lập và nhà nước công nhận tư cách pháp nhân năm 1997, tôn giáo Chi Phái 1997 được cho phép dùng danh xưng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, viết liền một dọc 10 từ. Tên gọi tắt là Đạo Cao Đài Tây Ninh.



Hiển Chương năm 1997 của Chi Phái 1997

Trên thực tế Chi Phái 1997 đã dấu tên thật và tiềm danh Đạo Cao Đài, và sự nhập nhằng thể hiện ngay trong bản hiển chương của họ. Tại các trang đầu của bản Hiển Chương, được nhà nước in ra để phân phát thì Chi Phái 1997 dùng danh hiệu Đạo Cao Đài, thay vì tên thật của họ.



Trang 1 và 2 của Hiển Chương 1997 của Chi Phái 1997

Ở những trang sau, họ mới đề tên thật của Chi Phái 1997.



Trang 21 của bản Hiến Chương 1997

Nghĩa là ngay trong văn bản hình thành Chi Phái 1997 đã có sự nhập nhằng về danh xưng. Tên chính thức do nhà nước ban cho là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh”, thể hiện tôn giáo mới được thành lập chỉ là một chi phái, nhưng khi giới thiệu ra ngoài thì lại cố tình tạo ngộ nhận rằng họ là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, tức tôn giáo Cao Đài.

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2645-chi-phai-1997-dung-02-danh-hieu.html>

Đúng 10 năm sau, tôn giáo Chi Phái 1997 có bản hiến chương lần thứ ba, và trong bản hiến chương này họ đổi tên thành “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh)”, gồm 12 từ cộng với hai dấu ngoặc đơn. Tên gọi tắt là “Đạo Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh”.

CHƯƠNG I**DANH HIỆU - HUY HIỆU - ĐẠO KỶ - TRỤ SỞ****Điều 1**

Danh hiệu ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ (CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH), gọi tắt là: ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH.

Điều 2

Huy hiệu của Đạo Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh là hình 03 cổ pháp:

- Bình Bát vu (biểu tượng Thích giáo).
- Cây Phất chủ (biểu tượng Lão giáo).
- Quyển Xuân thu (biểu tượng Nho giáo).

Điều 3

Tên mới của Chi Phái 1997 theo Hiến Chương 2007

Và cũng như trước đây, trên trang bìa của Hiến Chương, do nhà nước ấn hành để Chi Phái 1997 phân phát, thì lại lấy tên của Đạo Cao Đài: Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, xuống hàng Tòa Thánh Tây Ninh. Nghĩa là họ xoá đi 2 dấu ngoặc đơn và 2 từ “Cao Đài” trước cụm từ “Tòa Thánh Tây Ninh”. Sự nhập nhằng nằm ngay trong bản hiến chương, tài liệu căn bản nhất về mặt tổ chức, của họ.

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập tam niên)
TÒA THÁNH - TÂY NINH

HIẾN CHƯƠNG
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH
NĂM ĐÌNH HỘI - 2007

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/04/2646-hien-chuong-2007-cua-chi-phai-1997.html#more>

Họ cũng nhập nhằng như vậy trong các văn thư chính thức: họ dùng tiêu đề với tên của Đạo Cao Đài, và con dấu của Đạo Cao Đài. Chẳng hạn, trong văn bản phong chức Lễ Sanh cho Ông Trần Quang Cảnh đề ngày 18/06/2011, dưới tiêu đề và con dấu của Đạo Cao Đài, họ ghi nhập nhằng “Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” rồi xuống hàng “Toà Thánh Tây Ninh” thay vì tên chính thức được nhà nước công nhận, là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh)”. Nghĩa là họ ghi thiếu hai từ “Cao Đài” và hai dấu ngoặc đơn, điều mà họ đã làm trong bản hiến chương.

HỘI THÁNH
Văn phòng
NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

Số: 288/86-HT-HL



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Bát thập lục niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HỘI THÁNH ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

Chiếu y TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH TRUYỀN;

Căn cứ Pháp lệnh tín ngưỡng-Tôn giáo ngày 18-6-2004 và Nghị định số: 22/2005/NĐ-CP ngày 01-3-2005 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng-tôn giáo;

Căn cứ Hiến chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ-Tòa Thánh Tây Ninh năm Đính Hội-2007 đã được Chính phủ phê duyệt;

Xét đơn xin phục vụ Đạo của vị Chánh trị sự Trần Quang Cảnh, được Thường trực Hội Thánh chấp thuận và ban hành Đạo lệnh sau;

Căn cứ Đạo lệnh số: 03/86-HT-DL đề ngày 16 tháng 5 năm Tân Mão (dl. 17-6-2011) của Hội Thánh hợp thức hóa phẩm Chánh trị sự và ân phong vị Chánh trị sự Trần Quang Cảnh vào hàng phẩm Lễ sanh tam Phái Ngọc; nên:

HUẤN LỆNH

ĐIỀU 1.- Bổ nhiệm vị Lễ sanh NGỌC CẢNH THANH (Trần Quang Cảnh), sinh-năm 1943, thường trú 10200 Bolsa Avenue, Space 99, Westminster, California 92683, USA, tạm trú tại Việt Nam 325/11 Xa lộ Hà Nội, KP 4, phường An Phú, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh; lãnh nhiệm vụ hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và thông tin việc hành đạo của Hội Thánh ra nước ngoài cho đồng đạo hiểu biết lo tu hành thuần túy theo luật pháp đạo quy định nhằm phát huy nền Đạo và tuân thủ pháp luật nước sở tại.

ĐIỀU 2.- Vị Lễ sanh NGỌC CẢNH THANH (Trần Quang Cảnh) phải tùng lệnh Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh mà hành đạo cho tròn nhiệm vụ.

ĐIỀU 3.- Thượng Thống Lại viện, Lễ sanh Ngọc Cảnh Thanh tùy nhiệm vụ lãnh ban hành và thi hành Huấn lệnh này.

Huấn lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tòa Thánh, ngày 17 tháng 5 năm Tân Mão
(dl. 18-6-2011)

ĐẠI SƯ
KIỂM NỮ CHÁNH PHỐI SƯ
HƯƠNG NHÌN

TM. QU. THÁI
CHÁNH PHỐI SƯ
QU. NGỌC CHÁNH PHỐI SƯ

QU. THƯỢNG
CHÁNH PHỐI SƯ
THƯỢNG NGUYỄN THANH

QU. NGỌC
CHÁNH PHỐI SƯ
NGỌC THƯỢNG THANH

PHÊ KIẾN
TM. HỘI THÁNH
CÁNH QUÁN
ĐẠI SƯ THƯỢNG TÂM THANH

Xướng linh ban hành
Văn phòng, ngày 18 tháng 5 năm Tân Mão
(dl. 19-6-2011)
THƯỢNG THỐNG
LẠI VIỆN
PHỐI SƯ NGỌC ĐỀ THANH

Tuy nhiên, khi ở trên ghi là “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”, và liền bên dưới lại ghi “Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ / Tòa Thánh Tây Ninh” thì người tinh ý nhận ra ngay rằng tên bên trên là Đạo Cao Đài còn tên bên dưới chỉ là chi phái, hay cơ chế phụ thuộc. Mục đích của Chi Phái 1997 là muốn mọi người tưởng rằng họ chính là Đạo Cao Đài. Cho nên qua năm 2015, Chi Phái 1997 đổi chiêu. Trong văn thư đề ngày 27/09/2015 phong chức Giáo Hữu cho Ông Trần Quang Cảnh, thì dưới tiêu đề và con dấu của Đạo Cao Đài, họ lại ghi “Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh”, nghĩa là dùng tên gọi tắt thay vì dùng tên chính thức. Người sơ ý sẽ hiểu lầm rằng

“Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh” là tên gọi tắt của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Văn Phòng
HỘI THÁNH

Số: 09/90-HT-ĐL



ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
(Cửu thập niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

- Chiếu y TÂN LUẬT và PHÁP CHÁNH TRUYỀN;
- Căn cứ Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo ngày 18-6-2004, và Nghị định số: 92/2012/NĐ-CP, ngày 08-11-2012 của Thủ Tướng Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo;
- Căn cứ Hiến Chương Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh năm Đính Hợi (dl. 2007) đã được Chính Phủ phê duyệt;
- Căn cứ điều 24 chương 4 Hiến Chương Đại Đạo tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh quy định về việc Phong chức, phong phẩm cho Chức sắc, Chức việc hành đạo ở Hải ngoại.
- Căn cứ vi bằng số 11/90 HT/VB ngày 02-7 Ất Mùi (dl: 15-8-2015) phiên họp của thường trực Hội Thánh mở rộng với các vị Chức sắc Thượng Thống, Phụ Thống nam, nữ Cửu viện sau khi xem xét đề nghị của Qu. Ngọc Chánh Phối sư, đồng quyết nghị: “**đặc cách cho vị Lễ sanh Thượng Cảnh Thanh (Trần Quang Cảnh) được vinh thăng phẩm Giáo hữu và bổ nhiệm Trưởng Ban Đại diện Hội Thánh tại Hải ngoại**”
Nên;

ĐẠO LỆNH

ĐIỀU 1: - Cho vị Lễ sanh THƯỢNG CẢNH THANH, (Trần Quang Cảnh, sinh năm 1943), tại Sài Gòn, thường trú 10200, Bolsa Avenue, Space 99, Westminster California, 92683 Hoa Kỳ, được Hội Thánh đặc cách vinh thăng phẩm Giáo hữu.

ĐIỀU 2: - Vị Tân Giáo Hữu THƯỢNG CẢNH THANH, trên đây phải trọn tòng mạng lệnh Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh mà hành Đạo cho tròn nhiệm vụ.

ĐIỀU 3: - Qu. Thái, Thượng, Ngọc Chánh Phối Sư, và Tân Giáo hữu Thượng Cảnh Thanh tùy nhiệm vụ lãnh ban hành và thi hành Đạo Lệnh này.

Đạo Lệnh này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. *h*

Lập tại Tòa Thánh, ngày 17 tháng 7 năm Ất Mùi
(dl. 30-8-2015)

Tư chức Thượng Thống Lại viện ban hành
Qu. Ngọc Chánh Phối sư



Phối sư NGỌC THƯỜNG THANH



TM. HỘI THÁNH
CHỨC QUẢN

Đầu Sư THƯƠNG TÁM THANH

Vâng linh ban hành.

Văn phòng, ngày 17 tháng 7 năm Ất Mùi
(dl. 30-8-2015)



Thượng Thống Lại viện

Phối Sư NGỌC HỒNG THANH

Dù có thay da đổi tên cách mấy, tôn giáo mới được thành lập năm 1997 theo chỉ thị của Đảng Cộng Sản vẫn không là Đạo Cao Đài ra đời năm 1926 theo ý muốn của Đức Chí Tôn.

3.2. Độc chiếm danh xưng của toàn đạo

Năm 2011, Chi Phái 1997 triển khai kế hoạch để chiếm tên của Đạo Cao Đài ở hải ngoại. Đó là bước đầu trên lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài trên toàn thế giới. Người thực hiện kế hoạch này là Ông Trần Quang Cảnh, cựu Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại. Đây là một tổ chức được những tín đồ Cao Đài ở hải ngoại thành lập năm 1998 với tôn chỉ là đối phó với chính sách diệt Đạo Cao Đài của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Lộ trình đánh cắp nốt căn cước của Đạo Cao Đài diễn tiến như sau.

Năm 2005, Ông Cảnh dùng danh nghĩa Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại (CQTGHN) để về Việt Nam móc nối với chính quyền và Chi Phái Tây Ninh 1997. Khi hay tin, Hội Đồng Giám Sát của tổ chức này ra thông báo phủ nhận tính cách đại diện của Ông Cảnh: “Nội dung các cuộc vận động không phù hợp với tôn chỉ và mục đích của CQTGHN.”



Thông báo của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại phủ nhận tính cách đại diện của ông Trần Quang Cảnh

Ông Cảnh rời bỏ CQTGHN và hợp tác với Chi Phái Tây Ninh 1997. Ngày 17 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Chi Phái Tây Ninh 1997 hợp thức hoá chức Chánh Trị Sự và phong phẩm Lễ Sanh của chi phái này. Ngày 18 tháng 6, 2011, Ông Cảnh được Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái Tây Ninh 1997, giao nhiệm vụ “hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ nam, nữ ở nước ngoài hướng về Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh” – tức là tuyên vận cho Chi Phái Tây Ninh 1997.



Ông Trần Quang Cảnh (trái) và Ông Nguyễn Thành Tám, San Francisco, ngày 20/09/2016 (ảnh của Chi Phái Tây Ninh 1997)

Thực hiện nhiệm vụ tuyên vận này, ngày 19 tháng 7, 2012 Ông Cảnh đăng ký tổ chức “CaoDai Overseas Missionary” với tiểu bang California, như một tổ chức tôn giáo. Địa chỉ dùng để đăng ký là nhà riêng của vợ chồng Ông Cảnh – vợ của Ông Cảnh, Bà Võ Kim Hoàn, sau này cũng được phong chức Lễ Sanh của Chi Phái Tây Ninh 1997. Theo đơn đăng ký hoạt động, một mục tiêu của tổ chức CaoDai Overseas Missionary là giữ liên lạc với các thánh thất và tổ chức Cao Đài ở trên thế giới cùng với Hội Thánh Cao Đài ở trong nước – tức là Chi Phái Tây Ninh 1997; đúng theo nhiệm vụ mà Ông Cảnh được giao phó.

Business Search - Entity Detail

The California Business Search is updated daily and reflects work processed through Monday, March 19, 2018. Please refer to document [Processing Times](#) for the received dates of filings currently being processed. The data provided is not a complete or certified record of an entity. Not all images are available online.

C3495762 **CAODAI** OVERSEAS MISSIONARY, INCORPORATED

Registration Date: 07/19/2012
Jurisdiction: CALIFORNIA
Entity Type: DOMESTIC NONPROFIT
Status: FTB SUSPENDED
Agent for Service of Process: CANH QUANG TRAN
10200 BOLSA AVENUE SPACE 99
WESTMINSTER CA 92683
Entity Address: 10200 BOLSA AVENUE SPACE 99
WESTMINSTER CA 92683
Entity Mailing Address: 10200 BOLSA AVENUE SPACE 99
WESTMINSTER CA 92683

Document Type	File Date	PDF
SI-COMPLETE	02/05/2018	
SI-COMPLETE	05/08/2016	
REGISTRATION	07/19/2012	

* Indicates the information is not contained in the California Secretary of State's database.

- If the status of the corporation is "Surrender," the agent for service of process is automatically revoked. Please refer to California Corporations Code [section 2114](#) for information relating to service upon corporations that have surrendered.
- For information on checking or reserving a name, refer to [Name Availability](#).
- If the image is not available online, for information on ordering a copy refer to [Information Requests](#).
- For information on ordering certificates, status reports, certified copies of documents and copies of documents not currently available in the Business Search or to request a more extensive search for records, refer to [Information Requests](#).
- For help with searching an entity name, refer to [Search Tips](#).
- For descriptions of the various fields and status types, refer to [Frequently Asked Questions](#).

[Modify Search](#)

[New Search](#)

[Back to Search Results](#)

Tài liệu đăng ký hoạt động cho CaoDai Overseas Missionary với tiểu bang California

Điều đáng để ý là tên của tổ chức mới này rất giống với tên “Cao Dai Overseas Missionary”, là tên chính thức của Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại trước đây, chỉ khác một điểm: tên của tổ chức mới viết “Cao Dai” dính liền thành 1 từ, “CaoDai”. Tôi không nghĩ rằng đây là sơ ý, mà là cách để lách luật vì đã có tổ chức mang tên “Cao Dai Overseas Missionary”.



Từ trái: Ông Lê Văn Tũa, Ông Nguyễn Thành Tám, Ông Lê Văn Cơ, trước Toà Bạch Ốc, ngày 12/09/2016 (ảnh của Chi Phái Tây Ninh 1997)

Cùng tham gia thành lập tổ chức mới này là Ông Lê Văn Cơ (ở Woodbridge, Virginia) trong vai Tổng Thư Ký và người em là Ông Lê Văn Tũa (ở Springfield, Virginia) trong vai Tổng Thủ Quỹ. Hai Ông Cơ và Ông Tũa được phong phẩm Lễ Sanh bởi Chi Phái Tây Ninh 1997 năm 2013.

Sau đó Ông Cảnh đã ghi danh với Sở Thuế Liên Bang để lấy số đăng bộ: 52-1780539. Vì ghi danh như một tổ chức tôn giáo, họ đương nhiên được quy chế miễn thuế và không phải khai thuế hàng năm.

The screenshot shows the IRS website's "Exempt Organizations Select Check" search results page. The page title is "Exempt Organizations Select Check" and the subtitle is "Organizations Eligible to Receive Tax-Deductible Charitable Contributions (Pub. 78 data) - Search Results". The search results table shows one result for the organization "Cao Đài Overseas Missionary Inc." with EIN 52-1780539, located in Westminster, CA, United States, with a deductibility status of PC.

EIN	Legal Name (Doing Business As)	City	State	Country	Deductibility Status
52-1780539	Cao Đài Overseas Missionary Inc.	Westminster	CA	United States	PC

Thông tin ghi danh với IRS của tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo hải ngoại (năm 2012)

Tuy nhiên, khi ghi danh với Sở Thuế Liên Bang, Ông Cảnh lại dùng tên “Cao Dai Overseas Missionary”, với 2 từ “Cao Dai” viết rời, y hệt như tổ chức Cơ Quan Truyền Giáo trước đây.

Ngày 8 tháng 8, 2014 tổ chức “CaoDai Overseas Missionary” thuê văn phòng luật sư Michael Cohen ở Beverly Hills, California đăng ký bản quyền “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh” như một thương hiệu (trademark) với chính phủ Liên Bang. Ngày 3 tháng 2, 2015, cơ quan Liên Bang US Patent and Trademark Office (USPTO) cấp cho tổ chức của Ông Cảnh quyền chủ nhân của thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh”.

United States of America
United States Patent and Trademark Office

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH

Reg. No. 4,683,062
Registered Feb. 3, 2015
Int. Cl.: 41

SERVICE MARK
SUPPLEMENTAL REGISTER

CAODAI OVERSEAS MISSIONARY, INCORPORATED (CALIFORNIA CORPORATION)
10200 BOLSA AVENUE, SPACE 99
WESTMINSTER, CA 92683

FOR: ORGANIZING AND CONDUCTING LECTURES, CLASSES, WORKSHOPS AND SEMINARS ABOUT THE CAODAI RELIGION; EDUCATIONAL SERVICES, NAMELY, CONDUCTING SEMINARS, CONFERENCES AND WORKSHOPS IN THE FIELD OF THE CAODAI RELIGION AND DISTRIBUTION OF COURSE MATERIAL IN CONNECTION THEREWITH, IN CLASS 41 (U.S. CLS. 100, 101 AND 107).


FIRST USE 10-7-1926; IN COMMERCE 9-10-1946.

THE MARK CONSISTS OF THE WORDING "ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH" WRITTEN IN STYLIZED VIETNAMESE TEXT.

THE ENGLISH TRANSLATION OF "ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ TÒA THÁNH TÂY NINH" IS "THE GREAT WAY OF THE THIRD UNIVERSAL SALVATION TÂY NINH HOLY SEE".

SER. NO. 86-361,897, FILED P.R. 8-8-2014; AM. S.R. 12-9-2014.

CATHERINE TARCU, EXAMINING ATTORNEY



Michelle K. Lee
Deputy Director of the United States
Patent and Trademark Office

04-12-2018

Chứng nhận của USPTO về thương hiệu “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Toà Thánh Tây Ninh”.

Tên của tôn giáo bị đăng ký trở thành thương hiệu

Không bao lâu sau, ngày 30 tháng 8, 2015, Ông Cảnh được phong phẩm “Giáo Hữu” bởi Chi Phái Tây Ninh 1997. Và liền ngày hôm sau, Ông Cảnh được bổ nhiệm chính thức làm “Trưởng Ban Đại Diện Hội Thánh Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh Tại Hải Ngoại”, văn phòng đặt tại nhà riêng của vợ chồng Ông Cảnh ở Westminster, California (trước đó Ông Cảnh chỉ là Quyền Trưởng Ban).

3.3. Hệ lụy đối với các tín đồ Cao Đài

Bị một nhóm người độc chiếm tên của cả tôn giáo có những hệ lụy chung đến mọi tín đồ Cao Đài, bất luận họ đang thuộc phe phái nào.

Hệ lụy thứ nhất là về pháp luật. Tổ chức của các Ông Cảnh, Cơ và Tua hiện có độc quyền sử dụng tên của Đạo Cao Đài như một thương hiệu, ai khác muốn dùng thì phải được phép của họ. Trên nguyên tắc, họ có quyền yêu cầu các thánh thất Cao Đài quy phục, bằng không họ có thể kiện ra toà vì lý do xâm phạm thương hiệu của họ.

Hệ lụy thứ hai, quan trọng hơn, là danh dự. Tôi tin rằng nhóm của Ông Cảnh chưa dám “gây sự” lúc này về vấn đề thương hiệu. Tuy nhiên, những tín đồ Cao Đài chân chính vẫn mang tiếng là đang chỉ được dùng “ké” tên đạo mà nay đã trở thành thương hiệu cầu chứng của người khác.

Hệ lụy thứ ba, quan trọng hơn hết, là uy tín. Có tuyên bố gì chẳng nữa mà không bảo vệ được danh xưng của tôn giáo mình ngay trên vùng đất tự do với luật pháp công minh, thì thật khó ăn khó nói với mọi người và với đồng đạo ở trong nước. Nói cách nào cũng bị xem là biện bác để chạy lổi, và chẳng ai tin.

Chương 4. Các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng

Được thành lập dưới sự chỉ đạo của Đảng Ủy Tây Ninh, Chi Phái 1997 đã nhanh chóng chứng tỏ họ là tác nhân phi chính phủ có những hành vi đàn áp tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Một trong những hành vi đàn áp tôn giáo ấy là chiếm dụng các cơ sở tôn giáo của Đạo Cao Đài.

Cùng với việc công nhận tư cách pháp lý, nhà nước đã chuyển cho Chi Phái 1997 các cơ sở tôn giáo của Đạo Cao Đài, gồm có Tòa Thánh Tây Ninh, Hậu Điện, Đông Lang, Tây Lang, Đền Thờ Phật Mẫu, Hậu Điện Báo Ân Từ, Nhà Lễ Viện Báo Ân Từ, Giáo Tông Đường, Hộ Pháp Đường, và Trai Đường Hành Chánh.

Không ngưng ở đó, Chi Phái 1997 bắt đầu kế hoạch đánh chiếm dần các thánh thất thuộc tôn giáo Cao Đài, ngăn cản các sinh hoạt tôn giáo tại gia, và cấm cản cả việc chôn cất... Mục đích của họ là đẩy tín đồ Đạo Cao Đài vào thế chằng đặng dùng phải cải đạo sang tôn giáo Chi Phái 1997 do Đảng Cộng Sản dựng lên và kiểm soát chặt chẽ.

4.1. Đàn áp tại Tòa Thánh Tây Ninh

4.1.1. Sự kiện “Gốc Bò Đê” tại Tòa Thánh Tây Ninh

Đầu năm 2008, Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài 1926 chuẩn bị kế hoạch tổ chức một cuộc tụ hội về tại Gốc Bò Đê, Tòa Thánh Tây Ninh vào ngày 17 tháng 3, 2008 để yêu cầu chi phái 1997 trả lại Tòa Thánh và không được chiếm dụng danh hiệu Đạo Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Trước đó mấy hôm chi phái 1997 đã cho rào Gốc Bò Đê lại.

Ngày 11 tháng 3, Hội Đồng Chương Quản của Chi Phái 1997 ra Thông Tri số 01/83-HĐCQ.TT đề lên án Khối Nhơn Sanh: “giục loạn, gây mất đoàn kết nội bộ tôn giáo, cố tình dùng lời lẽ lừa đảo, gạt gẫm người đạo nhẹ dạ nghe theo vào đường lối tội lỗi với đạo, vi phạm luật pháp nhà nước.”

Ngày 14 tháng 3, công an bao vây nhà để bắt đạo hữu Dương Xuân Lương, nhưng lúc ấy Ông Lương không có nhà nên bắt hụt. Sau đó công an Tỉnh Tây Ninh ra lệnh truy nã Ông Lương. Năm 2016, Ông Lương đã chạy sang Thái Lan lánh nạn và tháng 3 năm 2017 đã đến Hoa Kỳ.

Đến ngày đã hẹn 17 tháng 3 năm 2008, khoảng 120 tín đồ Cao Đài đã về Tòa Thánh Tây Ninh. Họ đến từ Tỉnh Tây Ninh, Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Thuận, Phú Yên, Buôn Mê Thuột, Bình Định, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang...

Buổi sáng sớm, các tín đồ Cao Đài tề tựu vào Đền Thánh kính lễ. Khoảng 8 giờ sáng thì lực lượng trật tự vào kè từng người chia cắt ra không cho nán lại trong Đền Thánh, không cho tụ họp cạnh đó, không cho đi ra khu vực có Gốc Bò Đê. Ông Hứa Phi (Lâm Đồng), Cao Văn Minh (Phú Yên), Nguyễn Cường (Phan Thiết)... bị đẩy ra xa khu vực có Gốc Bò Đê. Một số khác vào lọt đến gần Gốc Bò Đê thì lập tức bị đám trật tự nội ô mặc áo ngắn đến bắt buộc đi khỏi khu vực quanh Gốc Bò Đê. Một số khác không đi thì bị kéo ra khỏi đó.

Sau khoảng hơn một giờ giằng co thì các trật tự của Chi Phái 1997 kè một số người như ông Võ Văn Quang (Củ Chi), Nguyễn Quốc Sơn (Củ Chi), Nguyễn Công (Lâm Đồng), Cao Hùng Quốc (Kiên Giang), Nguyễn Tường, Lê Mạnh (Buôn Mê Thuật), Trần Văn Quang (Tây Ninh), Trần Quốc Tiến (Saigon)... và đẩy họ ra khỏi Nội Ô Tòa Thánh. Khoảng 11 giờ trưa thì mọi tín đồ Cao Đài ra khỏi Nội Ô Tòa Thánh.

Báo Tây Ninh, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Tây Ninh, viết liền 3 bài ngày 18, 20 và 22 tháng 3 để lên án Khôi Nhon Sanh là vô pháp vô thiên.



Đây chính là biểu hiện của việc thực thi chỉ thị mật Số 319/TB.BDV, ngày 30 tháng 9, 1996 của Ban Dân Vận, thuộc Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản: “*để phòng và đấu tranh xử lý các biểu hiện cơ hội, chia rẽ, chống phá của bọn xấu.*”

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2648-ba-bai-bao-tay-ninh-nam-2008-su.html#more>

4.1.2. Ngăn cản Đại Hội Nhon Sanh ngày 27 tháng 5, 2015 của Tín Đồ Cao Đài

Ngày 20 tháng 9, 2014, Khôi Nhon Sanh Đạo Cao Đài công bố nguyện vọng mở Đại Hội Nhon Sanh tại Tòa Thánh vào ngày 27 tháng 5, 2015 để công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo, xây dựng lại Hội Thánh Cao Đài. Ngày 4 tháng 04, 2015 Khôi Nhon Sanh gửi thư trình bày cho chính quyền Hà Nội biết là sẽ cử phái đoàn đến gặp chính quyền để thảo luận về thư trình bày. Ngày 5 tháng 5, phái đoàn 12 tín đồ thuộc Khôi Nhon Sanh đã ra đến Hà Nội để tiếp xúc với Ủy Ban Tôn Giáo Trung Ương và Mặt Trận Tổ Quốc để trình bày kế hoạch này. Lập tức, Chi Phái Tây Ninh 1997 ra Thông Tri Số 01/90 đề ngày 8 tháng 5, lên án Khôi Nhon Sanh giục loạn, lên án kế hoạch này là phi pháp và phá hoại.

Tiếp theo đó ngày 11 tháng 5 họ ra văn thư Số 27/90 gửi đến chính quyền và các cơ quan công lực trên toàn quốc lên án kế hoạch mở Đại Hội Nhon Sanh và đưa Khôi Nhon Sanh ra ngoài vòng pháp luật, đồng thời bảo vệ để các tín đồ, tổ chức của họ không bị quấy rầy bởi sự tập hợp của Khôi Nhon Sanh. Chính quyền cho người đến nhà của các tín đồ Cao Đài ở nhiều tỉnh thành để yêu cầu họ không dự Đại Hội Nhon Sanh.

Ngày 16 tháng 5 Khôi Nhon Sanh cử phái đoàn đến văn phòng Hội Đồng Chương Quản để trả lời Thông Tri số 01/90 ra ngày 8 tháng 5 thì được hướng dẫn sang Tòa Nội Chánh làm việc. Tại Tòa Nội Chánh chi phái 1997 đã đóng cửa lại và hành hung phái đoàn có sự tham gia của công an tại Tòa Nội Chánh.

Ngày 27 tháng 5, 2015 khoảng 200 thành viên Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài về tại Đại Đồng Xã trước mặt Tòa Thánh Tây Ninh để tổ chức Đại Hội Nhơn Sanh. Chi phái 1997 đã rào kín Đại Đồng Xã. Cho nên số người dự hội chuyển qua tháp Đức Hộ Pháp liền kề với Đại Đồng Xã. Tại tháp Đức Hộ Pháp họ bị bao vây bởi lực lượng trật tự mặc đạo phục, hàng trăm trật tự mặc thường phục đeo băng tay đỏ, cầm thước gỗ và một số công an không mặc sắc phục từ các địa phương khác đến. Bên ngoài hàng rào Nội Ô Tòa Thánh có công an mặc sắc phục, cảnh sát giao thông đứng quan sát, hỗ trợ. Đám trật tự này, cầm trên tay thước gỗ, bình xịt nước sơn tấn công các tín đồ Đạo Cao Đài bằng thước gỗ, xịt sơn màu xanh vào họ, ném bột ớt và dùng nước xịt vào các tín đồ Cao Đài. Họ cướp máy ảnh, cướp ảnh Đức Hộ Pháp, dùng loa phát thanh đe dọa ai quay phim chụp hình thì lấy máy... và đuổi ra khỏi Nội ô Tòa Thánh.



Người của Chi Phái 1997 (đội nón bảo hiểm) giựt máy ảnh của tín đồ Cao Đài

Khoảng 10 tay trật tự nội ô tấn công Phó Trị Sự Trần Văn Hạp, vật ông Hạp xuống đất, đá vào mặt và hông, và lấy cây vọt vào đầu và bụng, xịt nước sơn. Họ lôi Ông đi khoảng 20 thước, dùng dây trói tay lại và đưa vào phòng công an tại hậu điện ngay sau Tòa Thánh. Họ tịch thu bộ đạo phục bị xịt sơn và bị xé rách, bắt ông viết cam kết rồi mới thả ra. Khi họ đánh ông Hạp bà Ngăn hơn 70 tuổi đến can cũng bị đánh và bị xịt sơn.

Tại Đền Thánh cách đó khoảng 300 m Chi Phái Tây Ninh tổ chức sinh hoạt tụ tập đông người dưới sự bảo vệ của công an.



Các trật tự viên nội ô của Chi Phái 1997 đang đờ CTS Trần Văn Hạp xuống đất và chỉ tay hăm dọa các tín đồ Cao Đài đang chạy đến để giải cứu.

Ngày 29 tháng 5, 2015, Báo Tây Ninh cáo buộc Khôi Nhon Sanh Đạo Cao Đài là những người mạo nhận, phải bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích quốc gia, lợi ích của các tổ chức hợp pháp. Ngày 1 tháng 6, 2015, Chi Phái 1997 ra Thông Báo Số 02/90, lên án Khôi Nhon Sanh Đạo Cao Đài là các phân tử phá hoại.



Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2649-chi-phai-ap-khoi-nhon-sanh-tai-toa.html#more>

4.1.3. Công văn chỉ thị việc đàn áp tín đồ Cao Đài

Ngày 14 tháng 10, 2015, Ban Đại Diện Hội Thánh của Chi Phái 1997 ra Công Văn Số 42/90 chỉ đạo cho 75 họ đạo trong tỉnh Tây Ninh thuộc hệ thống Chi Phái 1997 phải huy động lực lượng để đàn áp không cho người theo Đạo Cao Đài thực hành tôn giáo của họ:

“Thời gian qua trong địa bàn Tỉnh Tây Ninh có nhóm người tự xưng ‘Bảo Thủ Chơn Truyền’ đến các Họ Đạo tổ chức hành Lễ Tang, An Vị, Thượng Tượng, Cầu Kinh Giải Bịnh cho các gia đình Tín Đồ kém hiểu biết...”

“1/- Các Ban Cai Quản, Chức Sắc, Chức Việc, Tín Đồ phát hiện nhóm người giả danh Người Đạo, Cao Đài Toà Thánh Tây Ninh... thì Ban Cai Quản Họ Đạo, Chức Việc đến giải thích cận kề [sic], tạo điều kiện giúp đỡ [sic] theo luật đạo, nếu không chấp hành cần báo ngay cho Chính Quyền địa phương (Báo cáo bằng Văn Bản) để được hỗ [sic] trợ về tính pháp lý và tư cách pháp nhân.

“2/- Vận động, tổ chức lực lượng Chức Việc, Nhân Viên các Ban, Bộ của Đạo đến giải tán nhóm người nói trên bằng nhiều hình thức ngăn chặn, cương quyết không cho họ thực hiện.

“3/- Thông báo cho các Ban Cai Quản lân cận cần hỗ [sic] trợ về lực lượng, nhân Sự ủng hộ về tinh thần thể hiện mối đoàn kết trong đạo, theo sự hướng d6a4n của Ban Đại Diện Hội Thánh Tỉnh Tây Ninh...”

“4/- Cương quyết không để cho nhóm người tự xưng ‘Bảo Thủ Chơn Truyền’ tổ chức các hoạt động Tôn Giáo trái với Pháp Chánh Truyền và luật đạo làm ảnh hưởng sự uy nghiêm của Tôn Giáo Cao Đài...”

Công văn này để lộ ra chân tướng của Chi Phái 1997 là một tác nhân phi chính phủ với sứ vụ là đàn áp những người theo Đạo Cao Đài. Và thật trớ trêu khi Chi Phái 1997 lại nhân danh “sự uy nghiêm của Tôn Giáo Cao Đài” để thi hành sứ vụ này.

Chính quyền có bút phê chỉ đạo cho các cấp chính quyền giúp chi phái 1997 thực hiện công văn này. Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/03/2581-cong-van-4290.html#more>

4.1.3. Đóng cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài

Ngày 1 tháng 3, 1979, trước “Quyết nghị ngày 13 tháng 12, 1978” của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh bắt buộc đình chỉ hoạt động, Hội Thánh Cao Đài ban hành Đạo Lệnh 01 để lập Hội Đồng Chương Quản là một cơ quan thường trực của Hội Thánh để một mặt điều hành công việc hàng ngày, đối phó với chính sách diệt đạo của Đảng Cộng Sản và nhà nước, mặt kia giữ liên lạc trực tiếp với các chức sắc và tín đồ Cao Đài ở trong và ngoài nước.

Để che mắt thiên hạ, sau khi được công nhận tư cách pháp nhân năm 1997 như là một tổ chức mới đại diện cho một tôn giáo do Đảng Cộng Sản dựng lên, Chi Phái 1997 vẫn cho mở cửa văn

phòng Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài, và cho các chức sắc Hiệp Thiên Đài của Đạo Cao Đài lai vãng.

Tuy nhiên, sau khi các chức sắc này tự quyết định mở phiên họp phục hoạt Hiệp Thiên Đài và ra thông báo ngày 26 tháng 11 năm 2015, tuyên bố Chi Phái 1997 là “bàng môn tả đạo” và Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái 1997, là nghịch thiên phạm pháp, Ông Tám ra lệnh trục xuất các chức sắc Hiệp Thiên Đài và đóng cửa văn phòng Hiệp Thiên Đài tại Toà Thánh Tây Ninh. Với hành vi này, Chi Phái 1997 đã hoàn tất việc chiếm trọn Toà Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài.

Từ đó trở đi, các chức sắc Hiệp Thiên Đài phải họp tại tư gia.

4.2. Đánh chiếm các thánh thất Cao Đài

Xin xem chi tiết tại đường Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2653-chi-phai-anh-chiem-cac-thanh-that.html>

4.2.1. Thánh Thất Đô Thành Sài Gòn: 891 Trần Hưng Đạo, Quận 5, Sài Gòn



Các tín đồ Cao Đài lễ lạy trên lòng đường sau khi Chi Phái 1997 độc chiếm Thánh Thất Cao Đài Sài Gòn, ngày 16/11/2005

Năm 1949, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã mua lại một villa kiểu Pháp, tọa lạc tại số 107 trên đường Boulevard Gallieni có diện tích là 931 mét vuông để làm Văn phòng chánh trị đạo. Văn phòng là nhịp cầu liên lạc với các Đảng phái quốc gia như Bình Xuyên, Hòa Hảo, Việt Nam Phục Quốc Hội, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt... để tranh đấu cho Việt Nam được độc lập, tự do.

Nơi đây đã chứng kiến nhiều phiên họp lịch sử của các tôn giáo và đảng phái liên kết nhau để bảo vệ đồng bào và đồng đạo; Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, khối Bình Xuyên và Cao Đài, khi đó đều hứng chịu hai lần đàn: Cộng sản và thực dân Pháp. Những trí thức của Việt Nam như Cựu Thủ Tướng Nam Kỳ Quốc Tiến Sĩ Y Khoa Lê Văn Hoạch, Luật sư Trần Văn Tuyên, nhà nghiên cứu Hồ Hán Sơn, học giả Hồ Hữu Tường, nhà báo Nam Đình Nguyễn Thế Phương, nhà văn Chu Tử, sử gia Nguyễn Long Thành Nam (Phật Giáo Hòa Hảo) ... đều có một thời lui tới văn phòng.

Năm 1954 Đức Hộ Pháp là cố vấn tối cao cho Quốc trưởng Bảo Đại đã thành lập phái đoàn tham dự Hội nghị Geneve về Việt Nam theo yêu cầu của Quốc trưởng. Phái đoàn đã từ Tòa Thánh Tây Ninh đến Văn Phòng số 107 và gặp các thân hào nhân sĩ trước khi lên đường sang Paris.

Thời Việt Nam Cộng Hòa văn phòng 107 đường Boulevard Gallieni chuyển thành Thánh Thất Đô Thành Sài Gòn, địa chỉ đổi thành: 891 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, Sài Gòn.

Văn phòng Đầu Tộc Đạo Đô Thành Sài Gòn và Khâm Châu Đạo Sài Gòn Gia Định cũng nằm trong Thánh Thất. Năm 1973 Hội Thánh cho phép xây phần hậu điện.

Thánh Thất là mái ấm cho nhiều thế hệ học sinh, sinh viên từ các tỉnh về Sài Gòn học có nơi trú ngụ. Ký ức về một thời thanh niên hăng hái học hành để xây dựng tương lai vẫn sống mãi trong lòng họ. Những điều thiết thực như thế góp phần tạo ra nề nếp văn hóa Cao Đài. Nhiều gia đình người đạo trước khi đi định cư ở Hoa Kỳ theo diện HO hay bảo lãnh cũng chọn Thánh Thất để tá túc trước khi lên đường. Thánh Thất Đô Thành Sài Gòn đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tôn giáo và xã hội, và là một phần quan trọng trong văn hóa và lịch sử Cao Đài.

Sau năm 1975, Thánh Thất Sài Gòn tiếp tục hoạt động; nhưng không còn Khâm Châu Đạo vì năm 1979 hành chánh đạo đã bị giải thể chỉ còn 2 cấp.

Năm 1999, các tín đồ Cao Đài đã gom góp xấp xỉ 1.3 tỉ đồng (tương đương khoảng 95.000 USD theo tỷ giá bấy giờ) để hoàn thành thánh thất như hiện nay. Trong đó có cả phần đóng góp của các tín đồ Cao Đài ở Mỹ, Canada, Pháp, Úc... Ngày 16 tháng 4 năm 2000, Thánh Thất hoàn tất và các tín đồ làm lễ An vị Thánh tượng Thiên nhân, và được khánh thành ngày 14 tháng 7 năm 2001.

Thánh thất này phục vụ cho 7 Hương Đạo Cao Đài (Rạch Ông, Phạm Thế Hiển, Chánh Hưng, Xóm Củi, Chợ Quán, Đường Nhon, Kim Biên). Nó tọa lạc tại quận 5 nhưng đại đa số tín đồ ở quận 8 (cách Thánh Thất khoảng 2 km).

Khi Chi Phái 1997 ra đời, họ đã quyết tâm chiếm Thánh Thất Sài Gòn để tẩy xóa dấu tích văn hóa và lịch sử của Đạo Cao Đài. Cho nên khi thánh thất gần xây dựng xong, Chi Phái 1997 cử

ông Kiều Ngọc Minh xuống Sài Gòn kết hợp với ông Nguyễn Văn Thọ (Đầu phòng văn), Ông Nguyễn Văn Sang (Chánh Trị Sự), Ông Trần Hữu Hiếu (Đạo Hữu) thành một nhóm để áp lực người đạo phải đổi đạo theo Chi Phái 1997. Nhóm này phối hợp với Ban Tôn giáo Thành phố HCM, Ban Tôn giáo Quận 8, Quận 5; Mặt trận tổ quốc Quận 8, Quận 5 và công an Phường 1 Quận 5 để áp lực người Đạo Cao Đài phải theo Chi Phái 1997. Khởi đầu là việc ép người đạo phải thực hiện theo nghi lễ và tang tế sự do chi phái ban hành.

Việc cho phép tín đồ Cao Đài xây dựng Thánh Thất Sài Gòn là một kế hoạch của chính quyền để gạt thế giới rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, các tín đồ cũng như các chức sắc đều được tu hành, nhưng liền sau đó thì ngầm bên trong họ hỗ trợ Chi Phái 1997 chiếm đoạt thánh thất này.

Ông Kiều Ngọc Minh (Ban Đại diện) đã từ Tây Ninh xuống Sài Gòn để quản lý nhân sự, ai không tùng phục thì Chi phái 1997 mời đến Thánh Thất làm việc có sự chứng giám của chính quyền. Họ tạo áp lực để bắt buộc cải đạo. Nếu vẫn không tùng phục thì trục xuất ra khỏi Thánh Thất. Điển hình là Chánh Trị Sự Trần Thới Xã bị trục xuất theo Huấn Lệnh Số 01/76 ngày 12 tháng 11, 2000 của Chi Phái 1997.

Do lập công với chi phái 1997 nên đến năm 2000, ông Thọ, ông Sang được chi phái 1997 phong lên Lễ Sanh; và ông Hiếu lên Chánh Trị Sự.

Ngày 1 tháng 1, 2005, Đạo Hữu Nguyễn Thị Bảy 77 tuổi tạ thế. Gia đình yêu cầu Bàn Trị Sự Hương Đạo Rạch Ông cử hành lễ tang theo nghi thức Đạo Cao Đài. Họ thỉnh hiền huynh Giáo Hữu Ngọc Nhuận Thanh đến hành pháp đoạn căn.

Do vậy ngày 14 tháng 4 năm 2005 chi phái 1997 kết hợp với Ban Tôn giáo TP HCM, MTTQ Quận 5, Quận 8, và công an Quận 5, Quận 8 họp nhau tại Thánh Thất và công bố huấn lệnh trục xuất 4 người trong Bàn Trị Sự của Hương Đạo Rạch Ông ra khỏi Đạo và ra khỏi Thánh Thất. Đến ngày mùng 1 tháng 5 năm 2005, Chi Phái đem bản huấn lệnh dán trước cổng Thánh thất. Huấn lệnh Số 115/80 tuyên bố trục xuất 6 người: CTS Phan Văn Đăng Rạch Ông Quận 8; CTS Đăng Thị Kim Thành, Rạch Ông Quận 8; TS Đăng Hữu Thời, Rạch Ông Quận 8; Cựu CTS Võ Văn Trọng, Phạm Thế Hiển Quận 8; Bà Huỳnh Thị Đáng ở Kon Tum; Bà Nguyễn Thị Kim Loan ở Kontum. Không dừng lại đó Chi Phái 1997 tiếp tục ra Đạo Lệnh trục xuất Giáo Hữu Ngọc Nhuận Thanh vì hành pháp đoạn căn cho vị Đạo Hữu Nguyễn Thị Bảy theo nghi thức Đạo Cao Đài 1926.

Từ đó, các tín đồ Cao Đài 1926 ở Rạch Ông phải cúng sóc, vọng hàng tháng cũng như cử hành các ngày cúng kỷ niệm khác trên lòng đường trước thánh thất của họ. Tám năm ròng rã các cụ ông, cụ bà... vẫn quì cúng ngoài đường mỗi kỳ đàn 120 phút bất kể nắng mưa. Chi Phái 1997 vẫn nhất quyết không cho tín đồ Cao Đài vào lại thánh thất của chính họ. Các tín đồ thuộc Hương Đạo Rạch Ông đã rút về sinh hoạt nơi Văn phòng Hương Đạo cả về Hành-Chánh và Phước-Thiện.

Chính quyền giúp sức cho Chi Phái 1997 trục xuất hàng loạt người đạo ở Rạch Ông, đuổi ra đường quì cúng để tạo áp lực với 6 Hương còn lại nên họ phải chấp nhận cải đạo theo Chi Phái 1997, một tôn giáo do Đảng Cộng Sản lập ra năm 1997 không chỉ khác với mà còn nghịch lại Đạo Cao Đài ra đời năm 1926.

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2652-chi-phai-1997-chiem-thanh-that-891.html#more>

4.2.2. Đánh chiếm Thánh Thất Định Quán.

Ngày 19 tháng 11 năm 2008, Hội Đồng Chương Quản của Chi Phái 1997 cử người đến Thánh Thất Định Quán ở Tỉnh Đồng Nai để “tiếp thu” thánh thất này. Các tín đồ Cao Đài tại đây không chấp nhận. Ngày 11 tháng 11 năm 2009, Hội Đồng Chương Quản lại cử người đến gây sự đánh Ông Hồng Thủ Đức, một tín đồ Cao Đài. Rồi tới ngày 12 là nó viện cớ lễ tiểu tường của vị cựu chánh trị sự ở Định Quán thì bắt đầu gây sự đánh người nữa. Ngày Chủ nhật 27/12/2009 chính quyền phối hợp với Chi Phái 1997 tấn công vào Thánh Thất Định Quán. Cuộc tấn công thất bại. Qua ngày hôm sau, lúc 9 giờ sáng Chi Phái 1997 đem theo thành phần xã hội đen với sự hỗ trợ của công an, bộ đội (mặc sắc phục) và một số viên chức chính quyền mặc thường phục tấn công các tín đồ Đạo Cao Đài để chiếm Thánh Thất. Họ đánh và thoi mọi tín đồ Cao Đài đang có mặt, đập bể cả bàn Thánh Tổ, Hiền Tổ, và phá cửa phòng của Chánh Trị Sự quyền cai quản Hồng Phước Đức, rồi lôi vị Chánh Trị Sự này ra khỏi phòng, ôm đồ vứt ra đường. Khi thấy Chánh Trị Sự Trần Ngọc Tuấn quay phim và chụp hình thì họ lao vào giật máy và đập bể máy. Dùng bạo lực và có sự bảo kê của công an và côn đồ, Chi Phái 1997 cuối đã chiếm được Thánh Thất Định Quán.

Ngày 13 tháng 1, 2018 Ông Nguyễn Thành Tám, người đứng đầu Chi Phái 1997, dự lễ đặt viên gạch đầu tiên để xây thánh thất mới của Chi Phái 1997 trên nền của thánh thất của Đạo Cao Đài đã bị phá sập.



Công an mặc sắc phục tấn công Thánh Thất Định Quán



Thánh Thất Dinh Quán của Đạo Cao Đài bị phá sập, ảnh ngày 21 tháng 11, 2017



Ông Nguyễn Thành Tám tại lễ khởi công xây thánh thất mới của Chi Phái 1997, ngày 13/01/2018

Link tin từ RFA: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/CaoDai-oratory-in-DinhQuan-attacked-TQuang-12292009113137.html?searchterm:utf8:ustring=TH%C3%81NH+TH%E1%BA%A4T+%C4%90%E1%BB%8ANH+QU%C3%81N

4.2.3. Đánh chiếm Thánh Thất Phù Mỹ, xã Mỹ Phù Đông, ấp Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Ngày 16 tháng 9, 2012 tại Thánh Thất Phù Mỹ, tỉnh Bình Định khoảng 10 tín đồ Cao Đài đang làm lễ cúng Đức Thượng Đế, thì chính quyền chỉ huy khoảng 30 côn đồ và người của Chi phái 1997 đập ngã hàng công, xông vào hành hung các tín đồ Cao Đài đến trọng thương, gồm có Chánh Trị Sự Nguyễn Hữu Khanh bầm dập thân thể, Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ trọng thương tét một lần dài từ cổ xuống cầm máu chảy đầm dề và sau này phải khâu lại 9 mũi; Chánh Trị Sự Nguyễn Nhơn gãy sọng mũi phải nằm bệnh viện; Chánh Trị Sự Lê Văn Phụng, Chánh Trị Sự Cao Văn Minh, Chánh Trị Sự Nguyễn Hà, bầm tím nhiều nơi trong người.

Khi Chánh Trị Sự Cao Văn Minh điện thoại báo cho ông Nguyễn Đắc Tuấn - Ban Tôn Giáo Chính Phủ để yêu cầu giải quyết, Ông Tuấn trả lời đang bận ăn đám giỗ. Chánh Trị Sự Nguyễn Hà gọi ông Mạc Đình Trung - Công an tỉnh Bình Định, thì Ông Trung biến mất dạng.

Các tín đồ Cao Đài chạy vào chánh điện đóng và khoá cửa lại để ẩn thân, nhưng côn đồ và người của Chi Phái 1997 đập cửa, giựt ổ khóa văng ra và rượt theo đánh tiếp. Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ, một thanh niên, bị trọng thương đang nằm trong chánh điện thì Ông Trương Tu, lãnh đạo nhóm Chi Phái 1997, dùng đầu lửa đồ lên đầu và mình em Trứ để đốt, nhưng vì bị một số người của họ can ngăn nên ông Tu không thực hiện được.

Cuối cùng nhóm Chi Phái 1997 được sự hỗ trợ của chính quyền, công an tỉnh Bình Định, và xã hội đen đã chiếm lấy Thánh Thất Phù Mỹ.

Sau vụ hành hung thô bạo này bởi Chi Phái 1997, nhiều tín đồ Cao Đài đã phải đi bệnh viện để băng bó, chữa trị. Riêng Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ sức khoẻ bị sa sút trầm trọng, nói khó khăn và thường bị khủng hoảng tinh thần.



Người của Chi Phái Tây Ninh 1997 tấn công và đánh đập tín đồ Cao Đài để chiếm Thánh Thất Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, ngày 16/09/2012



Phó Trị Sự Nguyễn Công Trứ bị đánh tét mặt và cổ

Link từ RFA: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/confl-auth-sta-caodai-09172012055814.html

4.2.4. Đánh chiếm Thánh Thất Long Bình, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang

Ngày 3 tháng 7, 2013, hai Ông Giáo Hữu Thượng Bình Thanh và Lễ Sanh Thượng Ân Thanh của Chi Phái 1997 đã chỉ huy tín đồ của 29 họ đạo của Chi Phái 1997 bao vây Thánh Thất Long Bình. Cộng cả công an và côn đồ lên đến 600 người.

Chi Phái 1997 yêu cầu khoảng 30 tín đồ Cao Đài đang ở trong thánh thất mở cửa để họ đọc huấn lệnh trực xuất Chánh Trị Sự Lê Văn Ngọc Diệp và đồng đạo ra khỏi Thánh Thất. Các tín đồ Cao Đài cố thủ và không mở cửa. Họ dùng cửa để cửa cửa, cửa không được, họ quay sang dùng chiếc xe Ben phá sập cửa chánh môn của Thánh Thất, rồi tràn vào, kẻ lấy đá chọi vào đầu, vào mình, kẻ dùng dùi cui đánh đập các tín đồ Cao Đài bất luận nam nữ, làm 8 người bị thương. Trong đó 2 người bị trọng thương nặng nhất là Ông Nguyễn Văn Em và nữ Phó Trị Sự Lê Thị Kẹt.

Đồng đạo điện thoại báo cho công an của huyện Gò Công Tây, nhưng công an không đến; đồng đạo tiếp tục báo cho công an xã Long Bình, nhưng họ cũng lạng thính.

CTS Diệp rút vào hậu điện của thánh thất. Công an mặc thường phục tấn công vào hậu điện, bắt CTS Diệp rồi trói hai tay, hai chân khiêng ra xe chở đi; họ đánh vào hông, vào lưng, vào bụng, dùng dùi cui đánh vào đầu. Họ tịch thu một máy điện toán.

Thánh Thất Long Bình đã bị Chi Phái 1997 dùng bạo lực cưỡng chiếm.

Phía chính quyền có các Ông Cao Minh Chánh, Trưởng Công An Huyện Gò Công Tây; Bùi Thanh Long, Phó Công An Huyện, Phan Văn Quận, Bí Thư Xã Long Bình; Nguyễn Ngọc Hồng,

Chủ Tịch Xã Long Bình; Huỳnh Văn Nhứt, Trưởng Công An Xã Long Bình; Trần Văn Nghiệp, Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc Xã Long Bình; và nhiều công an mặc sắc phục và thường phục.



Chi Phái 1997, côn đồ và công an bao vây Thánh Thất Long Bình để chuẩn bị tấn công, ngày 3/7/2013



Bà Lê Thị Kẹt, tín đồ Cao Đài, bị trói và bị hành hung bởi nhóm Chi Phái 1997 và côn đồ

Link: http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/autha-caodai-atack-07032013065324.html?searchterm:utf8:ustring=th%C3%A1nh+th%E1%BA%A5t+long+b%C3%ACnh+g%C3%B2+c%C3%B4ng

4.2.5. Đánh chiếm Thánh Thất Phú Thành A, xã Long Phú A, Ấp Phú Thành A, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp

Ngày 20 tháng 3, 2017, chính quyền yêu cầu Chánh Trị Sự Dương Ngọc Rễ đến tại Ủy Ban Xã để làm việc, với nội dung: Yêu cầu ông CTS Rễ tổ chức rước người của Chi Phái 1997 đến làm chủ Thánh Thất. Ông CTS Rễ không đồng ý. Sau đó chính quyền tổ chức cướp thánh thất.

Phía chính quyền có ông Thắng, Trưởng công an xã Phú Thành A, 2 công an xã, Ông Nguyễn Văn Năng, cán bộ nông nghiệp xã, và ông Nguyễn Văn Tam, Trưởng ấp Long Phú A. Phía Chi Phái 1997 có Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Cai Quản; ông Nguyễn Văn Sáng, Phó Trị Sự và Phó Ban Cai Quản, và Bà Nữ Chánh Trị Sự Dương Thị Lệ. Họ đến cùng nhiều côn đồ.

Tay côn đồ Lê Văn Thu cắt khoá cổng để công an, người của Chi Phái 1997 và đám côn đồ đi theo tràn vào thánh thất. Họ đọc huấn lệnh của Chi Phái 1997, cử Ông Nguyễn Văn Thạc cai quản Thánh Thất Phú Thành A, rồi đuổi Chánh Trị Sự Dương Ngọc Rễ ra, và chiếm thánh thất. Bản báo cáo số 372/BC.CAH.AN đề ngày 1 tháng 8, 2016 và đóng dấu “Tối Mật” cho thấy là Phòng Công An huyện Tam Nông đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng để đánh chiếm thánh thất này.



Tay côn đồ Lê Văn Thu đang cắt khoá cổng

Link 1: <https://drive.google.com/file/d/0B0fj2PSKovN9b3JLUC1iemcyX2c/view>

Link 2: <https://www.youtube.com/watch?v=bv85AnG6Ge4&feature=youtu.be>

4.2.6. Đánh chiếm Thánh Thất An Ninh Tây, ấp An Hoà, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An

Lúc 13 giờ 50 phút ngày 24 tháng 3, 2016 chính quyền và Chi Phái 1997 đánh úp Thánh Thất An Ninh Tây. Bên chính quyền có các Ông Võ Văn Bon, Phó Công An Xã An Ninh Tây; Nguyễn Thanh Phong, Trưởng Ban Tôn Giáo Xã An Ninh Tây; Lại Trí Mẫn, Phó Ban Tôn Giáo Xã ANT kiêm Ban thông tin văn hóa xã; Ông Quý, Bí Thư Chi Bộ Ấp An Hòa và một số Công an Xã.

Chi Phái 1997 gồm có Ông Giáo Sư Thượng Cảnh Thanh, Trưởng Ban Đại Diện 36 Họ Đạo Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An; Ông Cai Quản Thượng Nhường Thanh, Cai quản Thánh Thất thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An -- Ông Nhường là người được Chi Phái 1997 bổ xuống để cai quản Thánh Thất An Ninh, và đã từng tham gia đánh chiếm thánh thất này các lần trước; Ông Thượng Ngoan Thanh, cùng một số vị Lễ Sanh cai quản các thánh thất địa phương khác. Nhóm người này xông vào Thánh Thất ANT; họ đem theo 2 ổ khóa để khóa cổng trước và cửa sau lại.

Họ đến gặp Chánh Trị Sự Lê Minh Châu và Phó Trị Sự Phan Trọng Hữu để yêu cầu giao Thánh Thất. Thấy nhóm người này xông vào rất hung hăng, 2 vị CTS Châu và PTS Hữu bỏ chạy ra ngoài, khi đến cổng mới biết cổng trước và cửa sau đều bị khóa, không thoát ra ngoài được. Họ tri hô lên và dân làng nghe kêu cứu thì đến tiếp cứu.

Khoảng 10 phút sau, dân chúng ở địa phương đến mở cổng tràn vào tiếp cứu CTS Châu và PTS Hữu và báo cho tin đồn Cao Đài ở gần đó biết để đến tiếp sức. Phó công an Bon bỏ chạy trước. Những người khác chạy theo thì bị dân chúng chặn, bắt ngồi lại để làm rõ hành vi phạm pháp và xúc phạm tôn giáo của họ. Trước mặt người của chính quyền, các tin đồn Cao Đài xác định thánh thất này do Đức Hộ Pháp lập ra, và họ tín nhiệm việc hành đạo của CTS Châu, không chấp nhận Chi Phái 1997. Họ yêu cầu từ đây Chính Quyền xã, huyện, tỉnh không nên hỗ trợ cho Chi Phái 1997 trong việc đàn áp tôn giáo. Họ cảnh báo nhóm người theo Cao Đài quốc doanh không được đến Thánh thất quấy rối nữa.

Lúc 5 giờ chiều, CTS Châu xin dân làng và đồng đạo tha thứ cho những kẻ đánh úp và căn dặn họ đừng tấn công thánh thất nữa.



Ông Võ Văn Bon đang khoá cổng Thánh Thất An Ninh Tây để nội bắt xuất, ngoại bắt nhập

Video: https://www.youtube.com/watch?v=w_DAYNYnqoY&feature=youtu.be

4.2.7. Đánh chiếm Thánh Thất Nam Hoài Nhơn, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Từ năm 2016, chính quyền địa phương và Chi Phái 1997 đã nhiều lần huy động người để tìm cách đánh chiếm thánh thất này, nhưng thất bại.

Điển hình, ngày 23 tháng 7 năm 2017, các Ông Võ Xuân Phong, Phó Chủ Tịch xã Hoài Tân; Ngô Tư, Chủ Tịch Mặt Trận Mặt Trận Tổ Quốc xã Hoài Tân, cùng một công an xã mặc thường phục phối hợp với Ban đại diện của Chi Phái 1997 gồm có ông Nguyễn Hợp, trưởng Ban Đại Diện Chi Phái 1997 tỉnh Bình Định, Ông Hồ Tấn Thu, phó ban đại diện, Ông Võ Văn Đồng, đạo hữu, tự động xông vào Thánh Thất và đọc huấn lệnh trục xuất Bà Lễ Sanh Phan Hương Đành (thê danh là Phan Thị Đành) hiện đang là Đầu Tộc Đạo Cao Đài tại thánh Thất Nam Hoài Nhơn. Ngoài ra còn có 6 cán bộ chính quyền huyện Hoài Nhơn tham gia. Khi thấy sự phản đối quyết liệt của các tín đồ Cao Đài, phía chính quyền bỏ ra về. Người của Chi Phái 1997 thấy mình bị bỏ rơi, rồi cũng rút lui.

Cuộc đánh úp lần này bị thất bại nhưng họ không bỏ cuộc. Ngày 22 tháng 8, 2017, 4 người của Chi Phái 1997 (các Ông Tường, Thiêu, Tính và Hải) đã đến Thánh Thất Nam Hoài Nhơn và hành hung Bà Nguyễn Thị Hạnh, cư dân xã Hoài Đức. Bà Hạnh bị thương và phải nhập viện. Sau đó chị Hạnh đã khởi kiện 4 thủ phạm, nhưng cho đến nay tòa án vẫn chưa xử vụ đánh người này mà còn tìm cách bao che cho thủ phạm.

Trong những tháng đầu năm 2018, Chi Phái 1997 đã nhiều lần cử người đến Thánh Thất Nam Hoài Nhơn làm áp lực để các tín đồ Cao Đài sợ hãi mà giao thánh thất cho họ.



Bà Nguyễn Thị Hạnh bị hành hung bởi 4 người đàn ông thuộc Chi Phái 1997

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2647-ao-huu-nguyen-thi-hanh-bi-anh-tai.html#more>

4.3. Phá lễ thượng tượng

Thượng tượng là đem bức Thánh tượng Thiên Nhân đặt lên bàn thờ để thờ phượng Đức Chí Tôn. Chi Phái 1997 đã quấy phá các lễ thượng tượng của tín đồ Đạo Cao Đài và bắt họ phải mời chức sắc của Chi Phái 1997 cử hành lễ. Nếu thuận theo, thì có nghĩa là các tín đồ này bỏ Đạo Cao Đài để theo tôn giáo khác: tôn giáo Chi Phái 1997 do Đảng Cộng Sản dựng lên năm 1997. Chiếu kê này nằm trong chủ trương của Chi Phái 1997: *“Thời gian qua trong địa bàn Tỉnh Tây Ninh có nhóm người tự xưng ‘Bảo Thủ Chơn Truyền’ đến các Họ Đạo tổ chức hành Lễ Tang, An Vị, Thượng Tượng, Cầu Kinh Giải Bệnh cho các gia đình Tín Đồ kém hiểu biết... Cương quyết không để cho nhóm người tự xưng ‘Bảo Thủ Chơn Truyền’ tổ chức các hoạt động Tôn Giáo trái với Pháp Chánh Truyền và luật đạo làm ảnh hưởng sự uy nghiêm của Tôn Giáo Cao Đài...”* (Công Văn Số 42/90 ngày 14 tháng 10, 2015 của Ban Đại Diện Hội Thánh của Chi Phái 1997)

4.3.1. Nhà Bà Tạ Thị Thu Nga: Ngày 12/09/2013 nhà bà Tạ Thị Thu Nga ấp Ninh An, xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ Thượng Tượng lúc 12 giờ trưa thì bị côn đồ và chi phái 1997 vi phạm. Chính quyền đã để yên cho chi phái 1997 ném đá vào nhà bà Nga, đe dọa người đến dự lễ, họ phải ở qua đêm tại nhà bà Nga đến gần sáng hôm sau công an mới đến can thiệp cho họ ra về.

4.3.2. Nhà Ông Võ Văn Đàm: Ngày 13/08/2014 ông Võ Văn Đàm sinh năm 1956 ngụ tại 4/95 ấp Bàu Sen xã Hảo Đước, Châu Thành, Tây Ninh tiến hành lễ thượng tượng tại tư gia thì bị Thiếu Tá Quang Trường Công An xã chỉ huy côn đồ tấn công bằng mìn thối, chất bẩn...

4.3.3. Nhà Bà Trương Thị Hoàng 77 tuổi ngụ tại ấp Sân Lễ, xã Hảo Đước, huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh. Ngày 24/03/Ất Mùi (12/05/2015) Bà Hoàng mời đồng đạo đến tư gia dự Lễ

Thượng Tượng. Chính quyền, chi phái 1997 và côn đồ kết hợp nhau hơn 30 người đến tư gia bà Hoàng để khủng bố, phá hoại lễ Thượng Tượng.

4.3.4. Nhà Bà Nguyễn Thị Kim Thôi: Ngày 15/07/2015 bà Nguyễn Thị Kim Thôi ngụ tại Ấp An Quới, Xã An Hòa, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh ngày 15/07/2015. Trong vòng 15 phút trước buổi lễ, công an, côn đồ và chi phái 1997 vào đập phá nhà cửa, tấn công mọi người và lấy Thánh Tượng Thiên Nhân mang đi.

4.3.5. Nhà Bà Trần Thị Điệp: Ngày 05/09/2015 bà Trần Thị Điệp ngụ tại Ấp Long Phi , Xã Long Thuận , Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam tiến hành Lễ Thượng Tượng thì bị chi phái 1997 và côn đồ vi phạm.

4.3.6. Nhà Bà Cao Thị Chính: Ngày 11/11/2015 bà Cao Thị Chính ngụ tại ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Bà Chính tiến hành Lễ Thượng Tượng thì bị công an, côn đồ và chi phái 1997 vi phạm.

4.3.7. Nhà Nguyễn Thị Hồng: Ngày 19/11/2015 bà Nguyễn Thị Hồng Ấp Cây Xiêng, Xã Đồng Khởi, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ Thượng Tượng thì bị công an (khoảng 50 người), côn đồ và chi phái 1997 khoảng 300 người vi phạm.

4.3.8. Nhà Bà Huỳnh Thị Vọng: Ngày 03/7/2016 bà Huỳnh Thị Vọng, tổ 2, ấp Sân Lễ, xã Hào Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam tổ chức Lễ Thượng Tượng thì bị vi phạm.

4.3.9. Nhà Bà Nguyễn Thị Muôn: Ngày 06. 12. 2016 bà Nguyễn Thị Muôn 60 tuổi, tại khu phố 04 (bốn), ấp Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiến hành Lễ Thượng Tượng thì bị công an, côn đồ và chi phái 1997 vi phạm.

Link: <http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2650-chinh-quyen-chi-phai-1997-pha-hoi.html>

4.3. Vi phạm tang tế sự

Không chỉ cản trở và phá phách các nghi lễ thượng tượng của người sống, người của Chi Phái 1997 còn xúc phạm đến cả người chết. Họ thường xuyên đường đột xông vào nhà của các tín đồ đang giữa lúc ma chay, cúng giỗ để phá phách, hành hung gia chủ và khách mời. Họ ngăn chặn cả việc chôn cất tín đồ Cao Đài tại nghĩa trang Cự Lạc Thái Bình. Đất nghĩa trang này rộng 50 mẫu (hecta) là của Đạo Cao Đài lập ra, để cấp đất chôn miễn phí cho mọi tín đồ Cao Đài. Đức Hộ Pháp cho biết cuộc đất đó theo phong thủy rất tốt và dặn người đạo chết ở đâu cũng nên đem về đó chôn. Do vậy nên người đạo ai cũng muốn an táng ở đó. Chi phái 1997 cản trở việc chôn cất ở đó để khủng bố tinh thần tang quyến vào lúc họ bối rối nhất, ngộ hầu bắt họ phải cải đạo sang Chi Phái 1997.



Ông Giáo Hữu Thượng Hùng Thanh, chức sắc của Chi Phái 1997 hát đồ mâm cơm của tang gia tại nhà bà Phạm Kim Ánh tại Ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, ngày 13/11/2015.

4.3.1. Đám tang Lễ Sanh Thái Hai Thanh

Ngày 18 tháng 4, 2015 Lễ Sanh Thái Hai Thanh, thế danh Lê Văn Hai, qua đời. Chi Phái 1997 cho người gần cận khi gia đình cho người đào huyệt để chôn cất tại nghĩa địa Cự Lạc Thái Bình.

4.3.2. Lễ Đại Tường ở nhà bà Phạm Kim Ánh

Ngày 12/11/2015 lúc 16 giờ 30, ngày 13/11/2015 lúc 11 giờ 15 bà Phạm Kim Ánh tại Ấp Trường Cửu, Xã Trường Hòa, Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, tổ chức Lễ Đại Tường (mãn tang) cho mẹ thì chức sắc Chi Phái 1997 Thượng Hùng Thanh kéo 80 tín đồ cùng với côn đồ đến phá phách. Họ đánh đập tang quyến và khách mời, đập đổ các bàn thức ăn ngay khi người nhà và quan khách đang dùng bữa trưa. Sau đó, Ông Phạm Văn Quý, chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc địa phương kéo quân đến tiếp trợ. Phó công an trưởng xã kéo theo một giàn công an, cầm dùi cui, kéo đến. Họ bắt Bà Ánh và một số quan khách lên đồn công an, giam cho đến 8:30 tối mới thả cho về. Còn những người phá phách trong Lễ Đại Tường thì vô can.

4.3.3. Lễ Tiểu Tường ở nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt

Ngày 22/11/2015 bà Nguyễn Thị Nguyệt ngụ tại Ấp Trường Thiện Xã Trường Lưu Huyện Hòa Thành Tây Ninh tổ chức Lễ Tiểu Tường cho thân mẫu là bà Phạm Thị Xem. Công an, côn đồ và chi phái 1997 đã đến bao vây nhà và ném đá.

4.3.4. Cúng tế tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung

Ngày 02/04/2016 và ngày 04/04/2016 người Đạo Cao Đài 1926 cúng tế tại Báo Ân Đường Trí Huệ Cung tọa lạc tại ấp Trường Xuân, xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam thì bị côn đồ và chi phái 1997 tấn công.

4.3.5. Đám tang Ông Lê Văn Nhã

Ngày 10 tháng 1, 2018 khi gia đình đưa quan tài của Ông Lê Văn Nhã, 78 tuổi, ra nghĩa trang Cự Lạc Thái Bình để chôn cất theo di chúc của người quá cố, thì Chi Phái 1997 cho một xe ben chặn ngang đường vào cổng chính. Gia đình phải tìm đường khác để đưa linh cữu vào nơi an táng. Chi phái 1997 cho người ra ngăn chặn không cho đào huyệt. Họ đòi hỏi phải có giấy xác nhận của địa phương và phải đến văn phòng Ban Đại Diện Chi Phái 1997 tỉnh Tây Ninh xác nhận. Gia đình không đồng ý từng phục Chi Phái 1997.

Bị ngăn cản không cho chôn cất, gia đình hạ quan tài xuống mặt đất. Gia đình và đồng đạo tiến hành các nghi thức tôn giáo đầy đủ xong rồi ra về. Lúc 2 giờ chiều chính quyền xã Ninh Thạnh đến vận động gia đình nhận lỗi là đã mời người Đạo Cao Đài cử hành tang lễ và từ đây chấp nhận theo chi phái 1997 thì họ sẽ cho chôn cất. Bà quả phụ Nguyễn Thị Ánh, vợ của Ông Lê Văn Nhã, xác định tín ngưỡng Đạo Cao Đài chứ không theo Chi Phái 1997. Lúc 3 giờ 30 Bà Phó Chủ tịch thành phố Tây Ninh đến bàn với gia đình đem chôn chỗ khác. Gia đình không đồng ý. Chính quyền đề nghị thiêu xác. Gia đình không chịu. Quan tài để lộ thiên đến 9 giờ sáng hôm sau thì Chi Phái 1997 cho phép an táng nhưng phải là nhân sự của họ cử hành lễ.

4.3.6. Lễ Khai Cữu tại nhà bà Nguyễn Thị Ánh

Ngày 15 tháng 1, 2018 Bà Ánh tổ chức Lễ Khai Cữu (9 ngày sau ngày qua đời) cho chồng là Ông Lê Văn Nhã tại nhà riêng thì Chi Phái 1997 lại cử người đến cản trở, bắt buộc gia đình phải mời chức sắc của Chi Phái 1997 cử hành lễ.

Xem chi tiết các vi phạm tang lễ trên đây tại đường link:

<http://khoinhonsanh2014.blogspot.com/2018/05/2651-nha-cam-quyen-vn-chi-phai-1997-vi.html#more>

5. Các kiến nghị

Chi Phái 1997 được thành lập năm 1997 theo kế hoạch của Tỉnh Ủy Tây Ninh với sự chỉ đạo của Ban Chấp Hành Trung Ương của Đảng Cộng Sản. Chi phái này không được Hiệp Thiên Đài, cơ quan tư pháp của Đạo Cao Đài, công nhận và bị xem là “bàng môn tả đạo”. Tuy nhiên, Chi Phái 1997 lúc nào cũng nhận mình là Đạo Cao Đài rồi tổ chức đánh chiếm nốt các thánh thất của Đạo Cao Đài, dùng nhiều biện pháp kể cả bạo lực, áp lực và lường gạt để ép tín đồ Cao Đài cải đạo sang Chi Phái 1997. Với sự trợ lực của nhà nước, năm 2015 Chi Phái 1997 đã chiếm trọn Tòa Thánh Tây Ninh của Đạo Cao Đài. Nói tóm lại, Chi Phái 1997 là một tác nhân phi chính phủ với chủ trương tiêu diệt Đạo Cao Đài, bách hại những tín đồ Cao Đài không từng phục họ, và đánh lừa công luận rằng họ là Đạo Cao Đài.

Trước thực trạng ấy, chúng tôi có những kiến nghị sau đây.

Đối với các chính quyền quốc tế và cơ quan Liên Hiệp Quốc:

- (1) Trong mọi giao dịch và trong các bản phúc trình, phân định rạch ròi giữa một đảng là Đạo Cao Đài, ra đời năm 1926 theo ý muốn của Đức Chí Tôn, và đảng kia là Chi Phái 1997 được thành lập theo kế hoạch của Tỉnh Ủy Tây Ninh của Đảng Cộng Sản;
- (2) Công nhận Đạo Cao Đài là một thực thể đã hiện hữu từ năm 1926, tức 71 năm trước khi Chi Phái 1997 ra đời, và tiếp xúc trực tiếp với Cơ Quan Hiệp Thiên Đài, vừa phục hoạt năm 2015, một số Thánh Thất, Điện Thờ, cơ sở Phước Thiện của Đạo Cao Đài và hệ thống trên 200 bàn trị sự của các tín đồ Cao Đài đang hoạt động tại Việt Nam. Đồng thời tiếp xúc với các Thánh Thất, Điện Thờ, Bàn Trị Sự Đạo Cao Đài ngoài Việt Nam.
- (3) Áp lực chính quyền Việt Nam để phải ngưng ngay việc yểm trợ cho Chi Phái 1997 trong các hành vi đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung của các tín đồ Đạo Cao Đài;
- (4) Yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và truy tố các hành vi đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền của các phân tử thuộc Chi Phái 1997, theo luật quốc gia và luật quốc tế;
- (5) Áp dụng các biện pháp chế tài nhắm vào cá nhân các giới chức chính quyền tiếp tay với Chi Phái 1997 để bách hại tín đồ Cao Đài;
- (6) Xác định rằng Chi Phái 1997 là tác nhân phi chính phủ có hoạt động đàn áp tôn giáo, và áp lực Chi Phái 1997 phải ngưng ngay các hành vi bách hại tín đồ Cao Đài, và trả lại các cơ ngơi của Đạo Cao Đài mà họ chiếm dụng.

Đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế và của người Việt trong và ngoài nước:

- (7) Trong các bản phúc trình, cần phân biệt Đạo Cao Đài với Chi Phái 1997, và có phần tường trình các hành vi bách hại tôn giáo bởi Chi Phái 1997;
- (8) Vận động các chính quyền quốc tế và cơ quan Liên Hiệp Quốc can thiệp để ngăn chặn các hành vi bách hại Đạo Cao Đài gây ra bởi Chi Phái 1997 với sự tiếp tay của chính quyền và dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản;
- (9) Phổ biến thông tin để đánh tan sự ngộ nhận kéo dài 20 năm qua do Chi Phái 1997 chủ ý đánh cắp căn cước của Đạo Cao Đài.
- (10) Yểm trợ cho các Thánh Thất, Điện Thờ, cơ sở Phước Thiện, các Bàn Trị Sự, và các tổ chức của tín đồ Cao Đài để họ có tiếng nói với quốc tế và với chính quyền Việt Nam.

Đối với chính quyền Việt Nam:

- (11) Điều tra và truy tố theo luật quốc gia các phần tử phạm pháp thuộc Chi Phái 1997 khi hành hung tín đồ Cao Đài, chiếm đoạt các thánh thất, điện thờ là tài sản cộng đồng của các tín đồ Cao Đài, hay mạ lỵ các chức sắc Cao Đài;
- (12) Xét xử các đơn kiện của tín đồ Cao Đài đòi bồi thường cho các tổn thương thể chất và tinh thần và các thiệt hại vật chất do nhân sự của Chi Phái 1997 gây ra;
- (13) Điều tra và xử trị các giới chức chính quyền đã chỉ thị, tiếp tay hay bao che cho các hành vi phạm pháp của nhân sự thuộc Chi Phái 1997 khi xâm phạm lợi ích, tài sản, và tôn giáo của các tín đồ Cao Đài;
- (14) Huỷ bỏ “Bản Án Cao Đài” năm 1978 của Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh Tây Ninh và Quyết Nghị ngày 13 tháng 12, 1978 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Tây Ninh.